



Vroom aandenken aan

Joseph BESARD

weduwnaar van Simone INGELS

geboren te Schorisse op 19 mei 1904

en godvruchtig overleden te Maarkedal

op 18 december 1994,

gesterkt door het sakrament van de zieken.

„Zalig zij, die in de Heer sterven. Hun goede werken volgen hen na”. In de Heer sterven kunnen die mensen, die in alle oprechtheid zijn Wil op aarde vervuld hebben.

God is altijd de algoede, aan wie we alles te danken hebben. Het leven is zijn gave, tot zijn verheerlijking en tot het geluk van de mens zelf. Joseph heeft deze waarheid in oprecht geloof in zijn leven aanvaard en heeft er naar geleefd. Zo was hij bereid naar de Heer toe te gaan. De dood schrikte hem niet af. Hij kon er sereen en rustig over spreken. Hij wou graag sterven en begraven worden waar hij vroeger had geleefd. God heeft deze wil vervuld.

Hij was jaren organist-koster in de kerk van Louise-Marie en was een voorbeeld van geloof.

Hij heeft in zijn leven veel goeds gedaan in dienst van God en de mensen.

Al het goede, dat hij in zijn leven gedaan heeft, gaat nu met hem mee naar de hemel en wordt omgezet in eeuwige heerlijkheid.

Zijn voorbeeld moge ons helpen zo goed mogelijk God en de mensen te dienen.

De Heer schenke hem zijn eeuwig licht en zijn zalige vrede!

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen van wijlen Georges BESARD-ORINS;

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen van wijlen Jérôme BESARD-VERPOEST;

Gentil (†) en Alma BESARD-PERSOONS,

kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen;

Gaston en Angèle BESARD-GAUQUIER,

kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen;

De families BESARD-POLET en  
INGELS-TWEEPENNINCKX

danken voor uw intens medeleven.

Namis op 29 januari '95 om 9 uur te Louise-Marie.

