

Moeder was ons dierbaar in haar leven,
vergeten wij haar niet na haar dood.



DANKBAAR AANDENKEN AAN

Mevrouw

Maria - Celina FAIGNAERT

weduwe van de Heer
Benoit VAN DE VELDE,

geboren te Oprakel op 31 augustus 1898
en er kristelijk overleden op
25 juli 1973, gesterkt door Kristus in
Zijn Sakramenten en de pauselijke zegen.

Zij was lid van de Confrerie van het H. Hart
en van de K.A.V. (Kath. arbeidervrouwen).

Bij de poort van de dood wordt de zin en
de betekenis van het leven zichtbaar, niet
voor de vergankelijke dingen is de mens ge-
maakt maar voor het volmaakt en blijvend
geluk bij God in het Vaderhuis, de hemel.

Bij het heengaan van onze moeder, ligt
er treurnis in ieder van ons en in ieder
van ons woorden klinkt een toon van smar-
telijke rouw, moeder die ons boven alles
zo dierbaar was, is heengegaan en vader
gaan vervoegen in het eeuwig leven.

Moeder was de kern en het hart van een
warme en gezellige thuis, steeds was men
er welkom, hoe meer hoe liever... Ze was
een voorbeeld van zelfopofferende liefde,
deugdzaam en rechtschapen. Ze muntte uit
door haar onverpoosde werkzaamheid, haar
zorg en toewijding voor echtgenoot, kinde-
ren en kleinkinderen. Ze heeft haar kriste-
lijk geloof bewaard en beleefd, beproevin-
gen en lijden zijn haar niet gespaard ge-
bleven. Noch bij het afsterven van haar man
noch bij haar laatste ziekte, dacht ze geen

ogenblik aan haar zelf, maar bleef bekom-
merd om het geluk van haar dierbaren.

Als erfgoed heeft moeder ons nagelaten
een schoon en voorbeeldig leven, vol liefde
en toewijding, zacht en vredig, met op-
rechte gevoelens van dankbaarheid is ze tot
een beter leven, de eeuwige rust ingetreden.

Mijn dierbare kinderen en kleinkinderen,
gij allen zonder onderscheid waart het voor-
werp van mijn zorg en liefde. Met weder-
liefde omringd, hebt gij mij gelukkige le-
vensdagen geschonken, dat heeft de pijn en
het afscheid verzacht. Blijft goede kristenen.
Tot weerziens bij de Heer.

De namis wordt opgedragen te Oprakel op
zondag 26 augustus om 9 u. 30.

De families FAIGNAERT, DE CUBBER,
VAN DE VELDE, TACK,

**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Uitg. S. Gijsselincx, Oprakel