

Heerlijker dan enige menselijke liefde
is de liefde van God voor iemand die
haar totaal beantwoordt door een leven
in Zijn dienst...

Zij is een bron van eeuwige
lente, vreugde en jeugd...

†

Na een leven van overgave aan de Vader
in blijde dienstbaarheid aan de evenmens
en beleefde trouw naar haar levensideaal
als Zuster van Maria, ging

ZUSTER LIMA

ALICE FERKET

over naar de eeuwige vreugde te
Sint-Gillis-Waas op 2 juli 1980.
Ze werd geboren te Stekene op 29 juli 1904
gepreft als Zuster van Maria te Brakel
op 10 oktober 1922.

Als God ons thuis brengt uit onze bal-
lingschap dat zal een droom zijn...

Heden is voor haar, die zovelen nu nog
steeds, moeder Lima noemen, die droom
in vervulling gegaan. Een droom van een le-
ven, zo rijk gevuld, zo vol verdiensten aan
de ontelbare velen die aan haar liefderijke
zorgen waren toevertrouwd. Een echte moe-
der voor de vele zusters over wie zij al
vroeg verantwoordelijkheid droeg, een zorg-
zame steun voor de priesters van de pa-
rochie waar de zustergemeenschap zich
dienstbaar wilde stellen.

Rijk aan gaven naar geest en hart, zeer
verstandig en met een buitengewone wilsk-
racht bezield, heeft zij de talrijke verant-
woordelijke taken voor de zustergemeen-
schap van Maria, tot voldoening van ieder-
een, steeds tot een goed einde gebracht.
Moeder Lima was in alle huizen een graag
geziene overste.

Daarom is het zo hard na zulk een leven,
in dagen van hopeloze ziekte en pijn, zo
bewust het naderende einde ervan te zien
aankomen. Maar al het leed heeft zij met
Gods hulp, moedig als altijd gedragen en
woordeloos gevraagd om in Gods Vader-
huis te zijn.

Zuster Lima, uw naam houden wij altijd
in herinnering en wij zijn u dankbaar om
de geestelijke erfenis die gij ons achterlaat,
om de wijsheid van uw ordeel,
om uw voorbeeld van wilskracht,
om de mildheid van uw hart,
om de eenvoud van uw geloof,
om de diepte van uw levenschte liefde.

Wij zijn u dankbaar om alles wat wij van
u mochten ontvangen, voor uw begrijpende
liefde, voor het oneindig vele werk dat gij
hebt gepresteerd voor uw congregatie en
voor uw voorbeeld van gegeven zijn aan
de Heer en aan de medemens.

Het einde van uw leven was een weg
van loutering, een droef verhaal met pijn
geschreven, maar het is gegroeid tot een
lied dat blijvend zingen zal.

Zuster Lima, uw medezusters, uw pa-
rochiepriesters, uw familie, waar u zoveel
van hield en uw vele bekenden, bidden
voor u en tot u, die nu kunt zeggen : „ Ik
ben thuis, ik ben thuis bij mijn Heer ”.

De Algemene Directeur E.H.A. Schatteman,
de algemeen verantwoordelijke,
de Zusters van Maria,
de families FERKET,

VAN HOOSTE,
VAN DER LINDEN en
VAN AELST,

danken u voor uw meebidden
en meelevens.