

†

Bid voor de ziel van Mejuffrouw

CHRISTIANE
MARCELLA GABRIELLE BEYST

leerlinge van de retorica van het O.L.Vr. Instituut
te Oudenaarde.

lid van de Chirojeugd en de bond van het H. Hart,

geboren te Oudenaarde op 29 november 1949 en door
een smartelijk ongeval om het leven gekomen
te Nukerke op 13 februari 1967.

Vriendelijk en altijd opgeruimd als ze was, was
ze ook één en al toewijding en genegenheid voor
haar ouders, zusters en broers en voor allen met
wie ze omging. In 't bijzonder viel haar bezorgd-
heid op en haar begaafdheid om de haren en haar
vriendinnen te troosten en te steunen in ogenblik-
ken waarop het hun tegenging.

Waarom heeft God dit begaafde meisje zo vroeg
tot zich geroepen? Dat is het geheim van Gods
goedheid waarvoor onze gebrekkige menselijke ken-
nis stil staat. Hoe hard het ons ook valt, in totale
onderwerping zeggen we: God gaf, God nam, Gods
naam zij gezegend. Hij weet beter dan wij.

Vake en Moeke, ik, uw lieveke, ben zo heel
jong van u heengegaan, ik hield echt zoveel van u.
Hard valt voor u de scheiding, maar uw Chrisje is
nu in Gods Vaderhuis waar men geen droefheid en
geen lijden kent en waar men eeuwig gelukkig is
met de Heer, die ons de verrijzenis beloofde.

Liefste zusjes, broertjes, grootmoeke en familie-
leden, en biezonder gij, mijn peter en oom priester,
gedenk mij in uw gebeden. Beste leraressen,
vriendinnen uit school en uit de Chiro, blijft ook
gij voor mij bidden.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

Heer en Mevrouw Gilbert BEYST-DE MULLIER,

Mevrouw Herman DE MULLIER-VERPLANKEN,

Heer en Mevrouw Franklin HAELTERS-BEYST,

Mejuffrouw Micheline BEYST,

Heer Jozef BEYST,

De familiën BEYST en DE MULLIER,

danken U voor de bliken
van oprechte deelneming.

druk arijs, berchem