

Ik ben de verrijzenis en het leven,
wie leeft en gelooft in Mij,
zal in eeuwigheid niet sterven.

(uit het Evangelie)

† BID VOOR DE ZIELERUST

van mejuffrouw

LYDIE BIJL

dochter van

Theophiel en Melania VAN DAMME

geboren te Geraardsbergen op 24 september 1898
en er godvruchtig overleden op 21 mei 1970, voor-
zien van de H. H. Sacramenten der zieken en de
Pauselijke Zegen.

Lydie is dood... Dat is geen wereldschokkende gebeurtenis, want morgen gaat zonder haar het leven zijn gewone gang. Zij was immers één van die eenvoudige zielen, die bijna ongemerkt door de dagen gaan. Hun wereld is zeer begrensd en hun ambities reiken niet verder, dan wat simpel geluk in het schenken en ontvangen van wat menselijke genegenheid.

Neen, de wereld zal niet stilstaan, omdat Lydie ons verliet. Wat heeft voor haar immers het leven en de dood van dergelijke mensen te betekenen? Gelukkig heeft God andere maatstaven. Van Hem zegt St. Paulus, dat juist het kleine van deze wereld groot is in Zijn ogen en dat Hij met minachting neerkijkt op wat hier groot heet te zijn. En tenslotte is dat toch het enige wat telt: hoe Hij namelijk ons leven beoordeelt en welke beloning Hij het uiteindelijk waard zal achten.

Dierbare familieleden, ik dank u voor uw genegenheid en de gulheid, waarmee gij mij altijd hebt bijgestaan. Bidt voor mij en tot weerziens in de hemel.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U!

De familie BIJL,

De familie VAN DAMME,

*zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hun betoond bij het overlijden van hun
dierbare afgestorvene*

DANKEN U OPRECHT.

Uitg. Kindekens, Onkerzele