

*Geen roem, geen macht zijn u gebleven
je hield van een eenvoudig landelijk leven.
Alles in eenvoud en stilte aan God te geven,
dat was uw doel, dat was uw streven.*



Tot vrome gedachtenis
aan De Heer

Achiel, Jozef BILAU

weduwnaar van mevrouw

Maria AELBRECHT

geboren te Welden op 30 maart 1898
en godvruchtig overleden in het rustoord
Sint-Ursmarus te Zegelsem op 29 maart 1993,
gesterkt door de H.H. Sacramenten der zieken.
Gewezen schepen van de gemeente Horebeke.
Lid van de Bond der Gepensioneerden.

Bij zijn 95ste jaar is hij de eeuwige vreugde
ingetreden, in 'n gelukkige ouderdom. Als waardige
bekroning van 'n goed besteed leven, heeft hij de
beslissende stap gezet naar de ontmoeting met de
levende God, die loon naar werken geeft voor eeuwig.
Als een forse eik die zijn kruin verheft boven het
landschap, zo hebben we Achiel gekend. Gesproken uit
een zeer oude kristelijke familiestam. Kloek was hij
naar lichaam maar niet te min naar ziel door diepe
godsdienstzin en vaste deugdzzaamheid.

Met moeder zaliger wist hij een gezin op te bouwen
in eer, deugd en welstand. Zijn kinderen,
kleinkinderen en achterkleinkinderen ze maakten zijn
geluk op aarde, zij zullen zijn kroon zijn in de Hemel.
Gans zijn leven heeft hij gewerkt te midden van de
natuur, de dieren, de veldvruchten. Hij leerde er de
stille rust die leidt naar de eeuwige schoonheid zelf.

" Arbeidzaam, vrolijk en mannelijk vroom,
gezond van lijf en leden
gezond van ziel, tevreden
met alles wat de levensboom aan vruchten gaf
zo leed en stierf Achiel in diep geloof
beladen met een rijke schoof".

Met rustmoedige fierheid was hij als een koning in het
rusthuis. Hoe opgewekt en tevreden was hij niet bij elk
bezoek, bij iedere attentie.

Tevreden en gelukkig ontving hij regelmatig de Heer,
welk een levensmoed, welk een geloof en vertrouwen op
de Heer en zijn Moeder. Welke wilskracht zat er niet
achter die moeizame inspanning, om met die oude,
stramme handen, een kruilsteken te maken !

Beminde kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen, uw vader is naar de Hemel. Hij
stierf gerust, overtuigd als hij was, dat zijn beeld
onwilsbaar staat in de geest als een sprekend toonbeeld
van echt kristelijk geloof en deugd, die spijs als
ongeloof zullen bewaard blijven in zijn geslacht
E. zusters en personeel, zeer veel dank voor de goede
zorgen en genegenheid, die ik steeds mocht ervaren.
Goede familie, vrienden bid voor mij.

H. Jozef, patroon der goede dood, bid voor ons.

Voor uw medeleven en gebeden danken de families
BILAU - AELBRECHT - DE MARRE - MARCHAND.
Namis : donderdag 13 mei 1993 om 19 uur.

Begr. RAOUL bvba, Brakel - 055/42.24.49
Drukk. H. MAGINET, Zottegem - 091/60.74.96