

Zo spreekt de Heer : "Zij zullen de glorie van de Heer aanschouwen, de luister van onze God. Diegenen die door de Heer verlost zijn, zullen weer terugkeren".

(Jesaja, 35)

†

BID VOOR DE ZIELERUST VAN
DE HEER

Richard-Désiré BILAU

geboren te Welden op 8 mei 1903 en
godvruchtig overleden te Oudenaarde

op 14 december 1981,

gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

Deze mens heeft zijn Heer ontmoet in de Advent, tijd van voorbereiding op Jezus' komst. Een hele tijd heeft Richard mogen leven en ook werken, helpen bij zijn familie, maar ook genieten van de jaren die hem geschonken werden om bij de mensen te zijn, om bij de gepensioneerden te komen kaarten.

Slechts enkele weken is hij ziek geweest en bijna ongemerkt is hij van ons heen-gegaan. Het is wel een troost voor zijn familie, voor allen die hij dikwijls ging bijstaan in hun taak, dat zij hem regelmatig bezocht hebben in deze moeilijke dagen, die hij toch nog, met berusting en soms ook met hoop op beterschap, door maakte.

"Niemand leeft voor zichzelf alleen", zegt St.-Paulus, "of wij leven of sterven, wij leven voor God, de Heer, van levenden en doden".

Met allen die dit offer van de Heer mede opdragen voor de overledene, bidden wij : "Heer, onze God, Gij alleen kent onze dagen, en wij ondervinden telkens weer hoe broos een mensenleven is. Nu de dagen van dit leven ten einde zijn, vragen wij U, dat Gij deze mens barmhartig moogt ontvangen, dat hij onsterfelijk gelukkig mag zijn bij U ; wil hem genadig zijn voor zijn zwakheden en zonden." Door Christus, onze Heer.

Amedé LIBERT-BILAU,

Jules BILAU-(GABRIEL†), kinderen,
kleinkinderen en achterkleinkinderen,
Achiël BILAU-(AELBRECHT†), kinderen
en kleinkinderen,

(Jules BRANSWIJCK†)-BILAU Irma,
Gerard BILAU-DE COCK, kinderen en
kleinkinderen,

De kinderen en kleinkinderen van wijlen
Ephrem PAPPENS-BILAU,

De families BILAU - DE MARRE,

danken U voor uw bliken van deelneming in rouw en gebed.

Begrafenisond. R. De Pauw-Moreels
Zwalm-Beerlegem - Tel. (055) 49 90 12.