

Nu vallen de laatste grenzen open,
Mijn Heer en mijn God, nu ben ik thuis !

Ps. 27



Na een leven van overgave aan de Vader,
in beloofde trouw aan haar levensideaal in
blijve dienstbaarheid en vriendschappelijkheid
als Zuster van Maria, ging

Zuster DAMASIE

(Maria FERKET)

ons voor naar de eeuwige vreugde op 12 mei
1976 in het O.L.Vr. Hospitaal te Oudenaarde.
Ze werd geboren te Stekene op 20 augustus
1903, is geprofest als Zuster van Maria te
Brakel op 3 juli 1923.

Heer Jezus zoon van mijn leven
bron van diepe vreugde
neem mij bij de hand
toon mij het land van licht
waar uw Vader woont.
Vanaf mijn jeugd hoor ik uw stem
zacht en dringend « kom ».
Uw blik heb ik ontmoet
in vele kinderogen.
Dank U dat ik spreken mocht
tot kinderen over uw koninkrijk.
Geld noch goed heb ik vergaard
uw liefde is mij genoeg.
U heer heb ik ontmoet
in het lijden van bejaarde mensen.

Hun zorgen mocht ik delen
hun kruis verlichtend dragen.
Kom Heer Jezus kom.

Maria U ben ik toegewijd
toon dat Gij mijn moeder zijt.

Mijn beste medezusters, beste familie, gij
vooral mijn zuster religieuze, en U allen die
ik in mijn leven heb gekend, dank voor uw
gegenigheid. Bidt gij voor mij.

De Algemene Directeur E.H. Ch. Van Wambeke,
De Algemeen Verantwoordelijke en de Zusters
van Maria,
Zuster Lima (Alice FERKET), haar zuster;
De families FERKET, VAN HOOSTE en
VANDERLINDEN,

danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming in rouw en gebeden.

roger de vos