



IN DANKBAARHEID EN LIEFDE

denken wij terug aan

MIJNHEER

**ALBERT BLANQUART**

weduwnaar van Mevrouw

**Alice MARTENS**

geboren te Ronse, op 20 november 1903 en er

godvuchtig overleden op 14 juli 1984

gesterkt door het Sakrament der zieken.

*Hij was lid van de Kaartersclub «De lustige manillers»*

*en bestuurslid van de gepensioneerdengroep*

*«De Eeuwige Lente».*

—  
Onze goede vriend Albert was een noeste werker voor wie de tijd niet telde en de inspanning nooit te zwaar was.

Met de dichter mogen wij van hem zeggen :

«Hij was een rechtvaardig man  
hij had op zich de zware last genomen  
een eerlijk man te zijn  
in woord en daad.»

Het feest van zijn leven begon pas bij vreugde in arbeid, bij een verborgen zelfvergeten, belangloos streven naar het beste voor zijn kinderen en kleinkinderen die zijn grootste vreugde waren. Nu kan hij met gerust gemoed het goed en fijn afgeweven stuk van zijn leven de Heer aanbieden, want wij zijn overtuigd dat hij reeds het eeuwig loon heeft ontvangen

Dát beeld, Vader, dragen wij dankbaar in ons hart. Wij bidden voor u. Bidt gij, samen met moeder, voor ons, opdat op ons leven de stempel gedrukt blijve van uw beiden heerlijke inzet.

De families **BLANQUART-MARTENS**

danken U om uw aanwezigheid, uw gebed

en uw meevoelen.