



Dankbaar aandenken aan

DE HEER

Michel BLATON

Echtgenoot van Mevrouw
Julia VAN DEN BOSSCHE

Geboren te Leupegem op 5 februari 1912 en
overleden te Oudenaarde op 16 augustus 1998,
gesterkt door het Sacrament der Zieken.

*Oud-Strijder en Krijgsgevangene 1940-45.
Lid Nationaal Verbond der Oud-Krijgsgevangenen.
Lid K.B.G.*

Zijn echtgenote, kinderen, kleinkinderen en achter-
kleinkind en de families Blaton, Dernicourt, Van Den
Bossche en Vanderhaeghen danken u om de blijken
van christelijke deelneming in hun rouw.

Mens zijn dag na dag,
van de morgen tot de avond
in alle eenvoud, goedheid
en met een diep besef
dat in die kleine dingen van elke dag
de grote zending ligt,
en als het leven eentonig wordt,
soms hard en zinloos schijnt,
doorgaan in liefde, plichtsbef
en waardigheid tot het einde toe.
Dat is gelovig zijn.

We zullen je missen elke dag
in kleine en eenvoudige dingen,
maar in ons hart zal je
altijd bij ons blijven.

*De nadienst heeft plaats op zaterdag 26 september
1998 om 18 uur in de Sint-Pietersbandenkerk te
Oudenaarde-Bevere.*

Begr. D'Hondt, Oudenaarde, Tel. (055) 31 11 33

