

„Stilte worden en alleen op Hem
gespannen staan, die niets dan
mijn bevrijding wil, is goed”.

(Jos van de Schoor)

†

Wij geven uit handen,
onze lieve

ROGER BLOMMAERT

echtgenoot van
Marie-Claire Desmecht

geboren te Temse op 13 september 1934 en
in geloof en verbonden met de Kerk in de
laatste sakramenten, gestorven in de huise-
lijke kring op 29 juli 1991.

De families Blommaert en Desmecht
danken u van harte voor uw
gebeden en blijken van oprechte
deelneming.

Rouwond. Beernaert, Geraardsb. - T. 054-411724
Druk. De Vos, Koster, Overboelare - T. 054-411267

'Te vroeg
heeft hij zijn plicht volbracht,
neemt hij afscheid van zijn kinderen,
echtgenote en familie,
van zijn collega's en studenten,
van de zorg en kommer om hem,
van angst en vrees voor de dood,
van al wat hem nog bezighield
aan werk en nabije toekomst.

Hij gaat
de onvermijdelijke weg
die in de nevel der tijd verdwijnt
en met hem de liefde en vriendschap
die hij binnenbracht in huis en klas
en ook zijn blijde boodschap
die hij, spijs pijn en ziekte,
bleef uitstralen en doen spreken.

Hij geeft uit handen
zoveel tastbare dingen
om voor ons te worden
als een nooit op te branden vlam
van geloof in de toekomst,
van vergeving en trouw
zodat hij nog meer gaat lijken
op Hem
die verborgen in hem leefde,
de Heer die hem ooit
op ons levensspoor heeft geplaatst.

Dank u, Roger, voor alles.