



*Wanneer ik naar je kijk,
Telkens denk ik aan die handen,
Nooit meer binnen... handbereik.*

Liefdevol aandenken aan

Mevrouw

Bertha BLONDEL

Weduwe van de heer
Marcel Van De Wattijne

Geboren te Vloesberg op 19 januari 1916
en zachtjes in de Heer ontslapen in
Home 't Neerhof te Elst
op 29 november 2005, gesterkt door
het sacrament van de ziekenzalving.

De families Blondel - Hoebeke en
Van De Wattijne - Cabo
danken u voor uw blijken van medeleven.

*Met dank aan haar huisarts, de directie en
personeel van Home 't Neerhof.*

Weg is je laatste woord, je laatste lach
Je handen hebben het nu niet meer koud
Voorbij zijn de bezoekjes en de afscheidskus
Je stoel is leeg, je glas ongevuld.
Toch blijf je voor altijd in ons midden
Want we houden de herinnering stevig vast
Samen met pepe, nooit ver uit onze gedachten.

Dankbaar voor wie je voor ons bent geweest,
Moeder, Grootmoeder en Overgrootmoeder.

Christiane, Françoise en Kris, Enya en Shaun.

*De namis wordt opgedragen op vrijdag 6 januari 2006
om 18.30 uur in de parochiekerk
Sint-Martinus te Opbrakel.*

ROUWL. FUN. & DRUKW. b.v.b.a. RAOUL - BRAKEL Tel. 055/42 24 49



Sinn