

†

BID VOOR DE ZIEL VAN
DE HEER

Pieter-Jozef BLONDELLE

echtgenoot van Mevrouw
MADELEINE SPITAELS

geboren te Nederbrakel, op 12 november 1912
en godvruchtig overleden in de St.-Franciscus-
kliniek te (Op)Brakel, op 26 februari 1973,
voorzien van het H. Sakrament der zieken
en de Pauselijke zegen.

God, gij alleen zijt altijd bereid U te ontfermen over ons en ons te sparen. Wij bidden daarom voor onze dierbare overledene die wij vandaag ten grave dragen: gebied uw heilige engelen hem op te nemen en te geleiden naar het nieuwe paradijs, de hemel. Zo zal hij, die in u geloofde en op u trouwde, de macht van het kwaad ontgaan en delen in de hemelse vreugde voor altijd.

Mocht hij vreugde kennen nu in ruil voor de beproevingen en al het lijden dat hij jarenlang geduldig gedragen heeft. Of mogen wij niet denken en hopen dat de mens gelouterd wordt door het lijden en de beproeving?

Dierbare echtgenote, geliefde kinderen en kleinkinderen, met oprechte dankbaarheid en genegenheid zeg ik u allen vaarwel. Blijft elkander helpen en steunen en verleent mij nu nog de gunst uwer gebeden.

Ook gij mijn beste familieleden, kennissen, geburen en vrienden, denkt nog af en toe eens aan mij in een vroom gebed.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

De families BLONDELLE, SPITAELS,
COESENS, PESSEMIER en DE SMET,
danken U voor de kristelijke deelneming
in hun rouw.

Drukk. De Ruyver, Brakel - Tel. 434.70