

Zalig zijn de dooden die in den Heer sterven—
Zij rusten uit van hunnen arbeid. Apoc



Bid voor de ziel

van Mevrouw

PRUDENCE BLONDELLE

weduwe van Mijnheer

HENRI WILLEMYNS

geboren te Opbrakel, den 1 Januari 1865. en er
godvruchtig overleden den 1 Februari 1946.
Versterkt door de H. H. Sakramenten der stervenden
Lid van de Derde Orde van St Franciscus en
andere godvruchtige genootschappen.

Eene godsdienstige en voorzichtige vrouw is eene
gave boven alle gaven. Ecel. 26

Op haar betrouwt het hart van haren man en
aan buit zalhet hem niet ontbreken! — zij versier-
de zich niet uitwendig door de kostelijkheid der
kleederen, maar wel den uitwendigen mensch in het
hart verborgen, door de onverderfelijke zuiverheid
van een vreedzamen geest, zooals Sint Franciscus
aanpreeft, en wiens trouwe en voorbeeldigē volgelinge
zij bleef geheel haar leven.

Lieve kinderen en bloedverwanten. Gods Wil is
in mij volbracht — Hebt dank voor uwe goede
zorgen. — Ik verlaat u, om er vader te vervoegen
voor het rijk van rust en vrede, alwaar we wel-
haast, voor altijd zullen vereenigd zijn.

Gedenkt u onzer in uwe godvruchtige gebeden
Zoet Hart van Maria wees mijn heil.
(300 dag. afl.)

Heilige Franciscus bid voor ons.

Uitg. Marcel Deltand, Koster Opbrakel

Troostend was voor ons, uw blijk van deelneming in den
zwaren rouw die ons komt te treffen.

De Familien BLONDELLE, WILLEMYNS, D'HONDT, NAUDT'S,
ALLIET;

BEDANKEN.