

«Ik zal zijn naam met eerbied
Nu hij neerdaalt in het graf
En Gods goedheid altijd roemen
Die mij zulk een Vader gaf!»



ZALIGE GEDACHTENIS AAN

DE HEER

Adolf BOGAERT

weduwnaar van Mevrouw

MARIA DE VLEESCHOUWER

geboren te St.-Maria-Oudenhove op 9 september 1903 en overleden in het A.Z. St.-Elisabeth te Zottegem op 19 september 1988, gesterkt door de H. Sakramenten der zieken. Lid van de plaatselijke Christelijke Bond der Gepensioneerden.

De dood komt altijd te vroeg, vooral als de stervende een doorgoede vader is, die zich zijn leven lang voor ons met hart en ziel heeft ingezet. Thans gaat hij van ons weg. Nog lang hadden wij hem bij ons willen houden, maar wij zelf zijn de makers van het leven niet.

«God gaf, God nam».

Bij al ons verdriet troosten we ons dat wij voor vader alles gedaan hebben wat wij konden om hem tijdens zijn tegenslagen en zieke moed, bijstand en verzorging te geven. Want

zware beproevingen heeft hij gekend : het verlies van zijn dierbare echtgenote, het pijnlijk heengaan van zijn geliefde dochter en de lichamelijke aftakeling na 50 jaar noeste arbeid, voor een groot deel verricht in moeilijke sociale omstandigheden.

De grootste troost vinden wij echter bij de Heer, want wij gelovigen weten dat de dood niet het einde is, maar het begin van een leven zonder einde. God neemt het leven niet van ons af, Hij maakt het nieuw!

Lieve kinderen, ik dank U voor al uw goede zorgen en toewijding. Dank U Dina en Johnny, U die er voor zorgde dat ik zolang mogelijk mijn vertrouwde omgeving kon beleven. Heb allen mekaar lief zoals ik het U heb voorgedaan .

Vergeet mij, uw moeder en Wilza zaliger, niet in uw gebeden en laten wij aldus verenigd één familie blijven.

Dank ook aan zovelen en mijn goede burens die mij geluk, liefde en vriendschap brachten.

God zegene U.

Marcel VERHEYEN-BOGAERT Wilza(†),
kinderen en kleinkind

Marcel DE LANGHE-BOGAERT Yvette,
kinderen en kleinkind

Raoul BOGAERT-DE ROUCK Marie-Paule
en kinderen

De families BOGAERT, DE VLEESCHOUWER,
PIETERS, DE LEPELEER en DE WEIRDt

danken U voor de blijken van deelneming.