

Wie zijn taak als mens vervulde in dit leven, hem zal God zijn vriendschap en zijn liefde geven.



LAAT ONS BIDDEN VOOR
DE HEER

Albert BOGAERT

echtgenoot van Mevrouw
Elise DE NEYER,

geboren te Sint-Maria-Oudenhove op 13 maart 1915 en godvruchtig overleden in de « Sint-Elisabethkliniek » te Zottegem op 23 juli 1975, hij ontving het sakrament van de zieken en de Pauselijke Zegen.

Hij was lid van de Bond van het H. Hart en van de Belgische Boerenbond.

« Gods werk zijn wij, geschapen in Christus Jezus om in ons leven de goede daden te realiseren waartoe God ons geroepen heeft ». (Ef. 2.) Zo ziet een gelovig mens de zin van zijn bestaan, de betekenis van zijn aardse leven als voospel op zijn eeuwig leven. Wie de talenten die hij gekregen heeft inzet tot eer van zijn Schepper en tot welzijn van zijn naastbestaanden en zijn evenmens, vervult de opdracht die God aan ieder mens geeft.

Het is steeds een troost bij de dood van een duurzame in alle oprechtheid te kunnen getuigen dat dit mensenleven in al zijn uitgingen en daden gericht was op de Heer.

Naast de kristelijke opvoeding die deze man vooral door eigen voorbeeld aan zijn gezin meegaf, heeft hij als vurig lid van de H. Hartbond geijverd om deze godsvrucht in zijn omgeving ingang te doen vinden en aldus zijn medemens een dieper geloof in Gods

liefde bij te brengen. In een tijd dat de liturgie nog niet zo algemeen op elke gelovige beroep deed tot het opluisteren van de goddelijke diensten, heeft Albert jarenlang als kerkzanger zijn medewerking verleend bij het zingen van Gods lof vanuit de parochiale gemeenschap.

Dierbare echtgenoot en beminde vader, eerder onverwacht neemt gij van ons afscheid. Beter dan ooit beseffen wij dat uw leven een tocht was doorheen de dagen en naar Jezus' voorbeeld een ten dienste staan, stervend leven als de korrel van het graan. Wij geloven dat niets zal verloren gaan van hetgeen God ons in u gegeven heeft. In deze tijd van rouw bidt uw ganse huisgezin : « Mijn echtgenoot en onze vader is gestorven, Heer, hij die Gij lief hadt is niet meer. Hij heeft de dood geleden.

God, Gij die 't eeuwig leven zijt, verrijzenis en onsterfelijkheid, wil hem Uw vrede geven ».

De families BOGAERT, ROKEGEM, DE NEYER
en VAN WILDER,

danken U voor uw blijken van deelneming in de rouw die hen treft.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel