

« Kom goede dienaressen, Uw plaats in de Hemel is van eeuwigheid af, bereid. »



Wij zijn dankbaar om het gelovig
en dienstbaar leven van

JUFFROUW

HELENA BOGAERT

dochter van wijlen
OSCAR en SIDONIE VAN CAUSENBROECK

geboren te Oostakker, op 14 februari 1895 en
godvruchtig overleden te Steenhuize, op 28 december 1985. Zij werd tijdig gezalfd met het
H. Ziekensakrament.

In de rust van de Kerstdagen kwam het nieuws: Helena heeft ons stil en onverwachts verlaten. Wij dachten aan de liturgische lezingen... de eenvoudige herders werden in de nacht door Gods Engelen uitgenodigd om het Goddelijk Kind te komen aanbidden. Zo is deze doorgoede vrouw, ook 's nachts ongemerkt door de Heer gevraagd om voor eeuwig in Zijn hemelse Kerstvreugde te delen. Daags voordien ontving zij, gelovig blij, Onze Lieve Heer thuis; en Jezus thuis ontvangen voor de Hoogdag was voor haar en heel het gezin een echt feest!

Mensen zoals Helena, werden door Jezus geloofd in de Bergrede: Zalig de eenvoudigen, gelukkig de vredebrengers, uitverkoren zijn zij die hun vertrouwen op God stellen. Hoe leefde zij mee en hoeveel heeft zij niet gebeden voor al de haar bekende noden?

Wij zijn de Heer dankbaar voor dit lang en rijk gevuld leven. Heel haar bestaan was een blijde zorg in liefde en oprechte goedheid met haar huisgenoten. Alleen God weet hoeveel goed zij in stilte heeft gedaan voor de Kerk en de parochie. Toch zal haar heengaan een leegte meebrengen voor broer en zus, die haar zo graag zagen en uitstekend verzorgden!

Mag zij nu, verenigd met haar overleden huisgenoten, verder bidden voor ons in Gods Openbaringsvreugde.

Sinte Katrien, parochiepatrones, bid voor ons.

De families

BOGAERT en VAN CAUSENBROECK,

zijn U erkentelijk voor uw gebeden en uw blijken van medevoelen in hun rouw.

Begraaf. en Crem. L. Haustraete-Ritserveldt
Steenhuize - Tel. (054) 50 10 59