

Uw levensvoorbeeld, moeder,
willen wij tot onze laatste dagen,
in geest en hart bewaren.



DANKBARE HERINNERING AAN

MEVROUW

Marcella BOGAERT

weduwe van

de Heer Arthur VAN DAMME

geboren te Sint-Maria-Oudenhove op 9 maart
1908 en overleden te Zottegem op 31 juli 1988.
Gesterkt door de H. Sacramenten der zieken.

Roger en Marguerite VAN DAMME-DE MEYER,
kinderen en kleinkinderen

André en Mariette VAN DAMME-TUYTELEIR,
kinderen en kleinkind

Alfred en Laurette BERT-VAN DAMME en
dochter

De families BOGAERT, VAN DAMME, VAN
RUYSKENSVELDE, VAN DE ZANDE en
MOREELS,

danken U voor de blijken van deelneming in
hun rouw.

Als moeder sterft is het altijd te vroeg. We
kunnen haar zo moeilijk missen, niet zozeer
omwille van de materiele hulp, maar om de
innig tedere aanwezigheid, ook al is haar ge-
zondheid zeer wankelbaar en heeft zij reeds
onze hulp nodig.

Zorgen voor een goede thuis is steeds de
grote zorg van moeder geweest, zodat allen
de warme gezelligheid konden ervaren, een
uitnodiging om voor elkaar alles te doen. Zij
heeft zich veel ontzegd opdat allen in het
gezin gelukkig zouden zijn. De waarden van
liefde en dienstbaarheid, die zij ons meegaf
zijn zoveel meer waard dan alle geld en goed.
Moedig heeft zij ook haar ziekte en lijden
gedragen.

Onze dankbaarheid zal er dan vooral in be-
staan die moederlijke zelfvergetenheid een
plaats te geven in ons leven. Ook zij was
dankbaar voor al diegenen die haar met liefde
in haar ziekte hebben bijgestaan.

Om haar danken wij dan ook de Heer van alle
leven. Niets van dit leven immers zal verloren
gaan, want dit juist was de weg naar de vol-
tooiing, die God haar tenvolle zal schenken,
nu zij mag opgenomen worden in Zijn eeuwige
liefde.

Ons gebed, onze liefde voor elkaar, zal hiertoe
de grootste hulp zijn. Samen willen wij die
liefdeband, waaraan zij meebouwde, verder in
stand houden.

Maria, hulp der kristenen, bid voor ons allen.

Druk. Van Ruyskensvelde - Godveerdegem