



Dankbaar aandenken aan
Mevrouw

Denis Baeskens
geboren

ELISABETH BOGAERTS

° Lanaken 7 december 1928
† Oudenaarde 6 februari 1994
Gesterkt door de ziekenzalving

Voorzitster KBG-Schorisse
Voorzitster KBG-Gewest Ronse-Kluisbergen-Maarkedal
Lid KBG-Verbandsbestuur
Lid Stuurgroep KBG-Seniorenacademie Vl. Ardennen
Bestuurslid CMBV Oudenaarde

Moeder is vanmiddag overleden:
't was kanker, maar ze had, Goddank, geen pijn.
Wij hebben de laatste maanden veel voor
haar gebeden,
dat wist ze; zou ze daar gesterkt door zijn?

Elkeen had graag met haar nog willen praten,
maar de ziekte maakte haar zo moe;
we hebben ze nooit meer alleen gelaten,
en verzorgden haar tot het einde toe.

Ze sprak niet, heeft alleen ons aangekeken,
maar 't was alsof ze knikte met het hoofd:
Je hoeft alleen je hand maar uit te steken,
dan grijpt God die, want dat heeft Hij beloofd.

Vanmiddag is ze zachtjes ingeslapen:
geen doodsangst en geen strijd: God houdt Zijn woord.
We vroegen Hem om het licht voor haar te maken;
heeft zij geroepen? Dan heeft Hij gehoord!

Boudewijn en Katlijn BAESKENS-VAN DE VELDE,
Kaatje en Brecht,
Karel en Bea GHESQUIERE-BAESKENS en Mattias,
Bart en Mia BAESKENS-SMETS,
Karen en Bastiaan,
Vincent en Bie VAN ALBOOM-BAESKENS,
De families BOGAERTS-SCHEPERS
en BAESKENS-DE VOS

danken voor uw gebed en intens medeleven.

