

"Liefde overwint de dood."



Blijf in Uw goede gebeden indachtig

**WELEERWAARDE HEER**

**AMAND, ADOLF BOHYN**

Aalmoezenier

aan het Provinciaal Instituut "Heinsdaele" Ronse.

---

Geboren te Kruishoutem	23 oktober 1885
tot priester gewijd te Luik	28 maart 1910
leraar aan St Lieven-Gent	5 januari 1911
aalmoezenier "Heinsdaele" Ronse	3 septemb. 1934
waar hij, na vroom de laatste H.H. Sacramenten ontvangen te hebben, en de Pauselijke Zegen, tot de heerlijkheid van onze verrezen Heer werd geroepen op 3e paaszondag, 20 april 1969.	

Heer, wij danken U, ofschoon met weemoed in het hart, om deze priester, die zó van ons was, omdat hij zó van U was.

Hij had zich van zichzelf ontleidigd. Zo was er ruimte voor U, en voor ons. Ruimte voor de Liefde.

Gij hebt geleerd, in de Schrift, wat Uw leven metterdaad was: "dat Liefde begrip is, en gans goed; niet afgunstig, niet lichtzinnig; niet ingebeeld of zelfzuchtig; dat zij van zichzelf niet te goed denkt, en van een ander nooit kwaad; dat onrecht haar droef maakt, en de waarheid haar vreugde is. Alles verdraagt zij. Zij gelooft en hoopt, door dik en dun. Liefde is tegen alles bestand!"

Die Liefde hebben wij in hem ook levend gezien! Zó was hij! In hem hebben wij U mogen ontmoeten, Heer. Zoveel jonge mensen, en collega's; "zijn" zieken, wier nederige dienaar hij was; zusters, personeel, de vele goede vrienden en bureu, de broeders; de trouwe huishoudster, de dokter en de dierbare familie waar hij steeds stambewust de "naaste" van wou zijn; allen danken wij U, Heer, om de milde genade van dit priesterhart. Een priester naar ons hart, en dan ook naar het Uwe.

Hij leefde voor ons, want hij leefde voor U, Heer. Gij leefde in hem. Hij leve voort in ons. Zoals hij nu leeft in U, dieper en heerlijker dan wij ooit vermoeden kunnen.

Wij bidden U, verhoor ons, Heer!

Mevrouw Alfred BOHYN-BEKAERT,  
Heer en Mevrouw L. VAN CAUWENBERGHE-  
BOHYN en kinderen,  
Heer en Mevrouw H. DEHAEMERS-BOHYN en  
kinderen,  
Mejuffer Yvonne MARTENS,  
De families BOHYN en DE JAEGHER,  
de communiteit van Heinsdaele,

danken U welgemeend om Uw bliken  
van medeleven, en om Uw gebed.