



TOT ZALIGE GEDACHTENIS AAN
DE HEER

Albert BORDEAUD'HUY

weduwnaar van Mevrouw
Julia DE MEULEMEESTER

geboren te Mater op 20 oktober 1920 en zacht in de heer
ontslapen in het O.L.-Vrouw-ziekenhuis te Oudenaarde
op 15 maart 1991, gesterkt door de Genademiddelen
van de H. Kerk.

Lid van de Confrerie van de H. Amelberga, van K.B.G.,
Ziekenzorg en van de Nationale Oudstrijdersbond
Afdeling Mater. Oudstrijder van 1940-1945.

Albert is met de kruisdragende Kristus de Kalvarieberg
opgegaan tot op de hoogste top van het lijden op Golgotha
en is er opgerezen tot het Licht van 's Heren Verrijzenis.
Alle pijn en ellende in zijn voorbije leven zullen niet
opwegen tegen de heerlijkheid die hem thans te wachten
staat. Hij is een trouwe werkman geweest, die zijn leven
lang in dienst stond van de brouwerij. Ook voor geburen
en kennissen was hij altijd bereid tot een handje hulp.
De laatste jaren in zijn weduwschap werd hij zwaar
gehandicapt door een beenamputatie en werd hij meermalen
gepijnigd door klachten van zijn verzwakte hart. Zolang
het ging, kon hij met de hulp van zijn zoon en zijn familie
in zijn huis blijven, maar de

laatste kwelling noopte hem tot opname in het ziekenhuis
en is hem ondanks de medische bijstand fataal geworden.
Hij zal in de parochie bekend blijven als een goed mens
die echt iets betekend heeft voor zijn medemensen. Nu zal
hij opnieuw in het gezelschap treden van zijn echtgenote
die hem 14 jaar geleden is voorgedaan.

Dierbare André, voor u zal de eenzaamheid zwaar vallen.
Ik dank u voor uw hulpvaardigheid en bekommernis en ik
vraag u mij en moeder te blijven eren en gedenken in uw
gebedsintenties.

Dierbare broeders en zusters, familie en kennissen en goede
geburen van de Jagerij, schenk mij uw blijvende aandacht
in uw gebeden.

Geachte verpleegkundigen, dokters en geestelijken, heb
dank voor uw geneeskundige en morele hulp.

André BORDEAUD'HUY,
De families BORDEAUD'HUY, POLET,
DE MEULEMEESTER en VAN HOLLE

zijn zoon;

**danken voor uw kristelijke deelneming
in rouw en gebed.**

De namis wordt opgedragen op zaterdag 27 april te 8.30
uur in het Klooster.

Begravenissen D'Hondt • Druk. Van Herzele • Oudenaarde