

TOT ZALIGE GEDACHTENIS AAN



DE HEER

Cyriel, Frans, Jan-Baptiste BORDEAUD'HUY

echtgenoot van Mevrouw Maria STASSENS

Geboren te Mater op 2 december 1913 en godvruchtig overleden in het O.L.Vrouweziekenhuis te Oudenaarde op 4 januari 1997, gesterkt door de H. Sacramenten der zieken.

Lid van de Confrerie van de H. Amelberga en Ziekenzorg.

Nog lagen onze wensen voor een zalig en gelukkig nieuwjaar en een goede gezondheid op onze lippen, toen onze medeparochiaan Frans het tijdelijke met het eeuwige verwisselde. Zo weze het thans de wens van ons allen die zijn heengaan betreuren, dat hij voortaan uit de handen van de Heer de volle gelukzaligheid als zijn verdiende loon moge ontvangen. Dit gedachtenisprentje weze meteen ook een blijvend aandenken aan Frans, die tot het laatste van zijn krachten gestreden heeft tegen een kwaal die langzaam maar onafwendbaar knaagde aan zijn gestel. Hij wist wat hem te wachten stond, niettemin droeg hij zijn kruis met bovenmenselijk geduld de Calvarieberg op. Voor zijn echtgenote Maria is hij de rechtgeaarde levenspartner geweest, met wie hij lief en leed heeft gedeeld. Zijn kinderen heeft hij door zelfstandigheid geleid tot het

stichten van een eigen gezin. Voor zijn kleinkinderen was hij de hoeder van hun opgroeiende jeugd. Voor zijn medemens is hij diegene geweest bij wie niemand tevergeefs aanklopte. Zijn ziel leve voortaan verenigd bij God en zijn herinnering blijve voor altijd in ons hart gegrift.

Dierbare echtgenote, mijn heengaan zal een leemte in ons huis nalaten. In momenten van eenzaamheid weze het gebed uw sterkte. Heb dank voor uw medevoelen met mijn lijden en voor uw trouwe nabijzijn.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, gij weet welke grote liefde ik u toedroeg. Mijn vreugde ervaarde ik in uw wederliefde. Blijf verder moeder aanmoedigen met uw behulpzaamheid en genegenheid en blijf actief in uw sociale en dienstvaardige inzet voor de parochie en de samenleving.

Dierbare familie en kennissen, heb dank voor alle vriendschap en sympathie.

Maria STASSENS, *zijn echtgenote* ;
Jozef en Rita BORDEAUD'HUY - MINNAERT,
zoon en verloofde,
Marcel en Bertine BORDEAUD'HUY - DE CLERCQ
en kinderen,

zijn kinderen en kleinkinderen ;
De families BORDEAUD'HUY - POLET
en STASSENS - VALCKE

danken voor uw christelijke deelneming.

De namis wordt opgedragen op vrijdag 14 februari 1997 om 19 uur in de St.-Amelbergakapel.

Drukkerij Van Herzele - Begrafenissen D'Hondt - Oudenaarde