

Alle goedheid, alle genegenheid
leidt tot eeuwigheid.



Dit weze 'n aandenken en 'n uitnodiging tot gebed

voor Mevrouw

Henriette BOULAERT

echtgenote van de Heer

Florimond LAUWERIER

geboren te Ronse, op 6 mei 1917 en er godvruchtig
overleden op 16 juli 1983,
gesterkt door de laatste H. Sacramenten.

--

We worden stil nu we je warme aanwezigheid moeten missen. Je bent altijd 'n lieve vrouw geweest, 'n zorgzame moeder, 'n wonderlijke grootmoeder. Je rustige glimlach gaf ons vertrouwen. Je eenvoudige goedheid straalde uit en werkte aanstekelijk. Je gevoel van recht en waardigheid droeg onze bewondering mee. Je leefde zo intens mee met de natuur, voor elk straaltje zon en elke bloem was je God dankbaar. Het schone ontdekte je ook in het kleine en met je warme stem toverde je in lied en muziek 'n band van vriendschap waar je ook kwam. Voor je man was je de sterke vrouw, rust en haven, aanmoediging en troost, bank en raad-geefster. Voor je kinderen hartelijk begrip, wijs voorbeeld en geborgenheid.

Toen is die vreselijke ziekte gekomen... je wist het. Stilaan heb je van alles afscheid genomen, niet zonder verborgen strijd en stille tranen, maar toch heb je je leven en je geliefden in God's handen gelegd. Je trouwde op God en hoopte op blijvend geluk na je dood omdat je je ganse leven er zeker van waart dat God je liefhad.

Begrafenissen Devos, Ronse

Laten wij bidden :

„Geef Heer uw trouw en uw heerlijkheid aan deze vrouw die de gaven van het leven ook in pijn en moeite steeds vreugdevol en moedig uit uw hand heeft ontvangen”.

Laten wij haar gedachtenis eren door onderlinge goedheid en liefdevolle trouw.

Heer schenk haar de eeuwige rust.

Florimond Lauwerier, haar echtgenoot.

Eddy en Christine Vanhoolandt-Lauwerier,

Stephane en Christina Lauwerier-Van Steendam,

haar kinderen,

Kristel De Keyser,

Kim Lauwerier,

Butch Lauwerier,

haar kleinkinderen,

De families Boulaert, Torcque, Lauwerier en Onijn,

danken U van harte voor de blijken
van genegenheid en gebed.