

«Ik ben de Verrijzenis en het Leven,
wie in Mij gelooft zal leven,
ook al is hij gestorven!»



Gedenk in uw gebed

MEVROUW

Anna - Margaretha BOULLARD

echtgenote van de Heer

Maurice D'HONDT

Lid van de Bond van het Heilig Hart

geboren te Schorisse op 23 december 1907
en aldaar godvruchtig overleden op 10 maart 1973,
gesterkt door de Heilige Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Sterven is het eerste leed dat een moeder hare kinderen aandoet.

Geloof en vertrouwen in God waren haar sterkte door het leven, zeker niet het minst in de lange beproevingsjijd : jaren van geduldig lijden bij een onverblidelijke ziekte. Zelfs dan bleef zij even goedhartig, bezorgd met iedereen, blijmoedig en hulpvaardig als voorheen.

God, Gij alleen weet wat wij aan ANNA hadden : een tedere echtgenote, een liefhebbende moeder, een toegewijde grootmoeder, een echte trouwe vriendin, een diep-gelovig mens. En al zagen wij klaar het einde aankomen, toch voelen wij ons plots zó arm, nu zij van ons is heengegaan.

Toch willen wij U oprecht danken om alles wat Gij aan haar hebt gedaan en waardoor zij tot een echt schoon mens mocht uitgroeien, bemind en gewaardeerd door elkeen. Goede Vader, Die in het doopsel haar tot Uw kind hebt gemaakt, wij weten dat Gij haar in uw oneindige liefde en barmhartigheid zult opnemen om de blijvende vreugde te kennen die wij ook eens hopen te bereiken.

Moeder Maria, U ook heeft zij oprecht bemind en met groot vertrouwen vereerd : neem haar voor altijd bij U op.

Beste Maurice, ik dank U voor alles. Vreugde en leed hebben wij steeds gedeeld ; daarvoor wenste ik nog lang bij U te zijn, maar God heeft er anders over beslist. Zijn wil geschiede !

Dierbare kinderen en kleinkinderen, nu besef ik pas wat gij voor mij hebt gedaan : God alleen kan U dat vergoeden in genaden van aanvaarding en van trouw. Bewaart mijn aandenken in ere, door uw schoon christelijk leven, en bidt voor mij !

De Heer Maurice D'HONDT,

De Heer en Mevr. Raymond D'HONDT-LAUWERIER,

Mejuffrouw Anne - Marie D'HONDT,

Jongeheer Jean - Marie D'HONDT,

De families BOULLARD, D'HAESE, D'HONDT
en DEMEULEMEESTER,

*danken U voor uw gebeden en blijken van
deelneming in hun rouw.*

de meester