

" Aan God behoort de aarde en al wat er op is,
de aardschijf en al wat daar woont " (Ps. 24)
(Uit de liturgie van Allerheiligen).



VROOM AANDENKEN AAN

MEJUFFER

MARIA, JULIA BOUMON

Geboren te Steenhuize, op 28 oktober 1901 en
er godvruchtig overleden op 1 november 1987,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Iedereen kende haar, Julia, de zuster van
Richard. Bijna een eeuw samen, hebben zij lief
en leed met mekaar gedeeld en waren zij vol-
ledig op elkaar ingespeeld.

Zij waren echt gelukkig in hun eigen woonst
en ook al was Richard een jaartje ouder dan
zijn zuster, Julia hield het roer in handen. Haar
goed hart heeft veel mensen geholpen. Met
toewijding bracht zij de kinderen groot van één
van haar nichten. Zij heeft veel liefde gegeven
maar er ook veel gekregen.

Haar trouwe geloof, haar afhankelijkheid aan
O. L. Vrouw en haar vele gebeden hebben haar
leven zin en betekenis gegeven.

In die geest heeft zij haar lijden in de avond
van haar leven gedragen.

Zij was gelukkig veel hulp te mogen onder-
vinden van haar huisdokter en de verzorgsters
van het Wit-Geel Kruis en Familiezorg, ook al
belette haar pijn zo vaak dit te laten zien.

Alsof een nieuwe lente was aangebroken,
kreeg zij, terug uit het hospitaal, samen met
haar broer een nieuwe thuis bij Agnes. Nu zij
wist dat haar broer in zeer goede handen ver-
toefde is zij, een paar dagen na haar 86ste ver-
jaardag ten hemel gegaan om daar met zovelen
het feest van Allerheiligen te vieren.

Goede broer, Richard, dank u voor uw aan-
hankelijkheid en uw liefde. Bid voor mij en weet
dat ik thans zeer gelukkig ben.

Goede Agnes, hoe moet ik U danken om de
nieuwe thuis en de vele zorgen, dag en nacht
de maanden vóór mijn heengaan. Blijf met de-
zelfde toewijding zorgen voor mijn goede broer
en moge O. L. Heer het U lonen.

Lieve Mariëlla, dochtertje van Agnes, je waart
mijn engel. Ik zal jouw vriendschap missen. Doe
verder je best en vergeet me niet !

Vele verzorgers en verzorgsters van het Wit-
Geel Kruis en Familiezorg, dank om de verzor-
ging en het vele geduld dat u met mij hebt ge-
had. Uw werk en uw vriendschap waren mij on-
misbaar. Blijf het verder goed doen.

O. L. Vrouw van de Rozenkrans, bid voor ons.

De families

BOUMON en CALLEBAUT,

danken U voor uw christelijke blijken van
medevoelen en voor uw gebeden.

Begraaf. en Crem. L. Haustraete-Ritserveldt
Steenhuize - Tel. (054) 50 10 59