

" Wie de Heer vrees, gaat het goed... "



Vroom aandenken aan

DE HEER

RICHARD BOUMON

geboren te Steenhuize op 1 april 1900 en godvuchtig overleden te Steenhuize op 28 september 1988, gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Gedeporteerde 1914-1918

—
" Den avond komt zo stil, zo stil,
zo traagzaam aangetreden,
dat geen en weet, wanneer de dag
of waar hij is geleden.
't Is avond, stille ... en mij omtrent,
is iets, of iemand onbekend,
die, zachtjes mij beroerend, zegt :
't Is avond en 't is rustens recht. "

G.G.

Ook voor Richard was de avond angebroken. Geboren de 1ste april van de eeuwwisseling, heeft hij ons bij het eerste vallen van de blaren, op 88 jarige leeftijd, verlaten. We wisten dat het heengaan van zijn zuster met Allerheiligen vorig jaar, hem zoveel stiller had gemaakt. Zijn altijd opgewekte en schalkse lach, zijn humor tussen de ernst van het leven, zijn amusante plaaggeest, vooral zijn gouden hart, het was alles zoveel anders geworden. Weemoed, heimwee, stil verdriet, het woog zo door bij elk gesprek, bij elk bezoek, bij elk gebed; een verborgen pijn, die hij maar zelden uitsprak, ook niet aan

zijn nicht Agnes, zijn trouwe verzorgster, die zoveel zij kon, de lege plaats van zijn zus verving en hem met haar gezin een nieuwe thuis wou geven.

Het heeft niet mogen baten. De pijnen werden erger, de dagen langer, de nachten korter. Zijn geloof in de eeuwigheid werd sterker dan zijn vertrouwen in het heden. Richard keek uit naar zijn eeuwige thuis, daar waar zijn zus was, daar waar zijn God woont, de God voor wie hij heeft geleefd.

Zijn familie, zijn geneesheer, zijn verpleegsters van het Wit-Geel Kruis en Familiezorg, de zusters, wij allen, wij zullen hem missen en nog dikwijls tevergeefs omhoog kijken naar het raam, waarachter hij ten hemel steeg.

Goede Agnes, je hebt voor mij meer gedaan dan kon. Je hebt bij me gewaakt als bij je eigen kind. Ik dank u om zoveel zorg, om zoveel moed. Ik zal bij O. L. Heer voor jou en je lieve kinderen veel bidden.

O. L. Vrouw van de Schreikapel, bid voor ons.
H. Catharina, bid voor ons.

De families

BOUMON en **CALLEBAUT**,

danken U voor uw blijken van kristelijke deelneming en uw vroom gebed.

Befrag. L. Haustraete-Ritserveldt - 054/50 10 59