

Ik geloof in de verrijzenis en het eeuwig leven.



IN DE VREDE VAN KRISTUS RUSTE DE ZIEL  
VAN ZIJN TROUWE DIENARES

MEVROUW

**Paula BOURDEAUD'HUI**

echtgenote van de Heer

**Michel BUYENS**

geboren te St. Kornelis-Horebeke op 2 juni 1921  
en er naar het hemels vaderhuis heengegaan op  
8 januari 1970, gesterkt door de H. Teerspijze,  
het sacrament der zieken en de Pauselijke zegen  
in het Stervensuur.

Zij was lid van de Bond van het H. Hart - Kerk  
en leven - Bestuurslid van K. L. Vrouwengilde en  
lid van de Broederschap van de H. Cornelius.

Een flinke vrouw men vindt haar niet licht,  
Haar waarde is hoger dan die van Juwelen,  
Haar man kan vast op haar bouwen,  
Zij haalt wol en linnen in huis.

En als het nog nacht is staat ze al op ;

Bereidt het eten voor haar gezin.

Een vriendelijke wenk ligt op haar lippen.

Niet in ledigheid eet ze haar brood.

Haar zonen staan op en prijzen haar gelukkig.

Haar man geeft haar deze lof,

Maar een vrouw die God vreest, blijft steeds  
geëerd.

Deze troostvolle woorden uit de H. Schrift  
kunnen wij toepassen op onze dierbare mede-  
zuster, zij was als de sterke vrouw uit het  
Evangelie, liefdevol voor haar man en kinderen,  
bereidwillig voor iedereen die op haar beroep  
deed.

Maar... een ongeneesbare kwaal heeft deze  
vrouw neergeveld. In haar verliest haar man  
een zorgzame en trouwe echtgenote, haar kin-  
deren een toegewijde moeder, onze parochiege-  
meenschap een voorbeeldige kristen.

Wanneer wij nadenken over de wisselvallig-  
heden van het aardse leven, dan staan wij soms  
zonder raad. Maar voor de kristen die gelooft  
in het eeuwig leven, krijgt het aardse leven  
zin en betekenis. Wij kennen Gods raadsbeslui-  
ten niet maar wij weten wel dat Hij voor ons  
allen het eeuwig geluk betracht.

Beminde echtgenoot en kinderen, te vroeg heb  
ik U moeten verlaten, mijn levensprogramma  
was nog niet afgewerkt.

Goede familieleden en vrienden, mijn heen-  
gaan is voor U een grote beproeving, doch aan  
de overzijde van het graf blijven wij met el-  
kander verenigd.

Wij bidden nu de Heer dat Hij haar, na dit  
vruchtbaar leven, het loon van het eeuwig geluk  
schenke.

Aan allen mijn beste dank voor de genegen-  
heid en goede zorgen en tot wederziens in het  
hemels Vaderhuis.

H. Hart van Jezus, ons toekome uw rijk !

H. Cornelius, patroon der Zieken, bid voor  
ons.

De families BOURDEAUD'HUI, BUYENS, DE  
TEMMERMAN en LUST,

Danken U van harte voor de gebeden  
en blijken van kristelijke deelnameing.

Uitg. H. Bauters, St. Kornelis-Horebeke.