

Heer, Uw Wil geschiede !

† BID VOOR DE ZIEL  
van Mijnheer

## JOSEPH BOURLEZ

echtgenoot van Mevrouw

**ADRIENNE WIEME**

geboren te Etikhove de 19 september 1906, en  
haastig overleden te Brussel de 30 december 1960,  
voorzien van de H.H. Sakramenten.

“ Waakt en bidt „, vermaant ons de Heer, “ want  
ge kent noch dag noch uur „... Daar heeft de dood  
nog eens toegeslaan “ als een dief in de nacht “  
Niemand is ook maar één ogenblik zeker van zijn  
leven, daarom zullen we steeds leven dat de dood  
ons niet onvoorbereid treffe... ”

In de bloei van de mannenjaren, vol hoop op al  
het schone dat het leven kan aanbieden, is hij aan  
de liefde van de zijnen ontrukkt... Heer, wat kan uw  
hand hard slaan.

Onze dierbare overledene heeft zijn levenstaak  
volbracht : werkzaam, goed, plichtsgetrouw. Zijn  
afsterven brengt een grote leemte in ons leven ;  
doch wij kennen Uw raadsbesluiten niet, o Heer,  
maar we geloven dat, wat Gij doet is wel gedaan :  
Uw wil geschiede !

*Mijn geliefde echtgenote*, U vooral zal mijn  
vroegtijdig heengaan pijnlijk treffen. Zoek troost  
bij de Heer en geloof in zijn Vaderlijke Voorzie-  
nigheid.

*Dierbare bloedverwanten en vrienden*, ik  
reken op uw gebeden. Tot weerziens !

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.

.....  
Druk. Fourez, Ronse

Mevrouw Joseph BOURLEZ, geboren Adrienne WIEME :

De familiën BOURLEZ, WATTELANNE, WIEME en DECLERCO,

*Innig getroffen door de blijken van deelneming, welke gij  
hun hebt betoond, bieden Ued. hun dankbetuigingen aan.*