

Ondoorgrondbaar zijn Gods wegen!



Blijf in uw gebeden en offers gedenken
de heer

LUCIEN BOUSSON

Echtgenoot van Mw **Christiane Blommaert**
de 8 November 1931 op deze wereld gekomen
en op onverwachte wijze tot het Eeuwige Geluk
overgegaan de 10 October 1963.

Wijkmeester van de H. Hartbond en van de K. W. B.

« Wat is toch maar het leven? » zucht nu iedereen. Zo wordt men tot het leven geroepen en tot het Leven teruggeroepen, en niemand van ons heeft er over te beslissen. Hier zijn het de noodlottige omstandigheden van een ongeluk die een jong leven knakken, daar is het de langzame aftakeling van de jaren die het lichaam uitputten. Voor allen blijft het de pijnlijke opgave van het scheiden. - Voor een kristen mens is het een overgang, maar voor de ongelovige is het een wraakroepende ondergang. Heer, wij danken U dat wij in de gave van het Geloof Uw Liefde mogen ontdekken en er de zekerheid van het enige Geluk mogen ontvangen. Sterk ons geloof, vermeerder ons vertrouwen, verdiep onze liefde tot U, opdat wij nog meer de vreugde mochten onder vinden van onze Kristelijke Verlossing. - Daar waar voor ons mensen het meest tragische gelegen is, ont popt zich het geweldigste Geluk waartoe wij geschapen zijn. Daar is maar een antwoord, dat is het Uwe Heer! Gelukkig de mens die het ontdekken kan.

Bij het plots en hakelijke verlies van een goede echtgenoot en tere vader, van een enig duurzame zoon, van een trouwe vriend en gediensige werkmakker, voelen wij allen een diepe smart en vragen U, Heer onze sterkte en steun te wezen opdat wij in Uw Liefde op het kruis een onweerlegbare getuigenis zouden vinden van Uw overwinning op de dood.

Mevrouw Lucien BOUSSON geboren Christiane BLOMMAERT;

Jonge heer Martin BOUSSON;

Mevrouw Weduwe Omer BOUSSON-MESPREEVE;

Mijnheer Richard BLOMMAERT-DE MEULENEIRE kinderen en
kleinkinderen;

De familie BOUSSON-MESPREEVE;

De familie BLOMMAERT-DE MEULENEIRE;

danken innig om Uw gebeden
en om Uw blijken van deelneming

Druk. Portois Schorisse.