

Geloofd zij Jezus-Christus ! Amen.



Vroom aandenken

van Mijnheer

**ALBERT BREWAEYS**

zoon van wijlen

**Omer en Marie Van Herzeele**

geboren te Zottegem op 24 september 1902  
en er godvruchtig overleden op 23 maart 1965,  
versterkt door de H.H. Sakramenten der zieken.



De dierbare overledene was een vreedzaam en zachtmoedig man. Steeds was hij tevreden met wat men hem vroeg en wat men hem gaf. Het was altijd goed. Wij dragen in ons de herinnering aan zijn steeds opgeruimd karakter, minzaamheid en goedheid, zijn gediensfigheid voor eenieder, die hem dan ook de genegenheid van eenieder bezorgde.

In stilte heeft hij geleefd, in stilte is hij langs de dood heengegaan naar de Heer van het leven. Met gelatenheid heeft hij uit Gods hand de beproevingen aanvaard. Dat de Engelen hem ten paradijze leiden en dat het Eeuwige Licht hem verschijne.

Dierbare broeders, zusters, familieleden en vrienden, dat de vrede waarin ik getreden ben, uw droefheid verlichte, dat de herinnering aan mijn levenslust U steeds een spoorslag weze om de wegen der gerechtigheid en der liefde te bewandelen en de gelegenheid vorme om mijn ziel in uw gebeden te herdenken.

Tot weerziens in de Hemel.

Mijn Jezus, Barmhartigheid. (500 d. afl.)



De Heer en Mevrouw Marcel Martien-Brewaeyts,

De Heer en Mevrouw Gaston Brewaeyts-Gillis,

Jonge Heer Robert Brewaeyts,

Jonge Heer Luc Brewaeyts,

Jonge Heer Ronny Brewaeyts,

Jonge Heer Christiaan Brewaeyts,

De Families BREWAEYS-VAN HERZEELE

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van  
kristelijke deelneming en danken U.

---

Druk L. Jooris-Brewaeyts - Zottegem