

Laat dit mijn laatste woord zijn,
dat ik geloof in Uw Liefde.

R. Tagore

In dankbare herinnering
aan de Heer

KAREL BROEKAERT

echtgenoot van Mevrouw

DENISE COORNAERT

geboren te Zottegem op 13 februari
1901 en aldaar in de Heer ontslapen
op 9 mei 1972, gezalfd met het
sacrament van de zieken.

God, onze Vader,
wij danken U
voor het leven en de liefde
van deze dierbare overledene.
Wij danken U
voor alles wat hij
in zijn stille rustige goedheid
voor ons heeft betekend.
Wij danken U
dat wij,
nu hij van ons is heengegaan,
mogen geloven
dat wij in Uw Liefde
met hem verenigd blijven.
Mochten wij
in dat geloof bevestigd,
verder de weg
door het leven gaan
zoals hij het ons heeft voorgedaan.

Mevrouw Karel Broekaert,
Zuster Renée Broekaert,
Heer en Mevrouw
Georges Broekaert-Pieters en kinderen,
Heer en Mevrouw
Edward Broekaert-Van Maele en kinderen,
De families Broekaert, Coornaert,
De Vos en De Smet

danken U.