

* En 't ene woord dat de mens vergeet is dit : dat de dood pas leven heet". (F. Mistral)



IN GODS VREDE RUSTE DE ZIEL VAN DE HEER

VICTOR BROODCOORENS

ECHTGENOOT VAN MEVROUW

CONSTANCE LOOSVELD

geboren te Rozebeke a/d Zwalm de 13 juli 1889 en er godvruchtig in de Heer ontsapen de 10 november 1964, gezalfd met de H. Olie "in extremis"



Het is nooit te laat om orde op zaken te stellen, maar het is nooit te vroeg om het te doen! Ieder plotseling overlijden moge ons leren dat wij kunnen sterven als wij er het minst om denken. Heel ons leven moet dienen om goed te leren sterven. Al de rest is van geen belang.

*Wat baat de mens de gehele wereld te winnen,?

Mijn naam, "Victor", betekent overwinnaar. Inderdaad als ware kristen heeft hij dood, duivel en zonde overwonnen! Hij heeft hard gewerkt, geloofd en gehoopt, nu mag hij in Gods eeuwige en oneindige liefde leven voor altijd.

Geliefde echtgenote, wat een slag voor U! Gij zult u eenzaam voelen maar niet alleen: mijn liefde blijft in u leven.

Mijn duurzame kinderen en kleinkinderen, hoe lief hadt gij mij, gij waart mijn vreugde en mijn droom... Blijft en wordt meer en meer goede kristen mensen in de wereld maar niet van de wereld.

Eert en helpt uw goede moeder.

Familieleden en vrienden,

gedenkt mij in uw gebeden!

Gebeden hebben kracht:

zij komen als stralen gegleden

door onze nacht..

Ik ben gestorven op de feestdag van de H. Andreas Avellino, patroon van de onvoorziene dood. Hij stierf toen hij aan het altaar bad: "Ik zal opgaan naar het altaar van God". Moge deze "direkt naar de hemel" ook uw aandeel worden! Amen.

Mevrouw Victor BROODCOORENS-LOOSVELD Constance, zijn echtgenote;

Heer en Mevrouw Julien BROODCOORENS-DE ZUTTER, zijn kinderen;

Jonge Heer Eric BROODCOORENS;

Jonge Heer Rudy BROODCOORENS; zijn kleinkinderen.

De families BROODCOORENS, LOOSVELD, D'HONDT en VAN WAMBEKE.

ten zeerste getroffen door Uw blijken van medeleven in hun rouw, BEDANKEN.

Drukk. De Rijck-Dubelloy, Acaciataan 41 Zottegem Tel. 70.05.29