

Geloofd zij Jezus Christus. Amen.



**BID VOOR DE ZIEL VAN
DE HEER**

OSCAR BRUSSELMAN

echtgenoot van Mevrouw

GEORGETTE MARROYEN

geboren te Michelbeke de 23 februari 1926 en
schielijk overleden te Erwetegem de 21 februari
1967, gesterkt door het H. Oliesel "in extremis".

**Lid maatschappij "Wol & Katoenbewerkers"
Firma Schockaert.**

Ik geloof, dat mijn Verlosser leeft en dat ik
op de jongste dag zal opstaan uit de aarde.

(officie van de overledenen)

Wij bidden U, o Heer wees de ziel van uw
dienaar genadig, voor wie wij U dit loffer
opdragen, wij smeken uw Majesteit ootmoedig,
dat zij, door deze vrome erediensdienst met U ver-
zoend, de eeuwige rust moge ingaan. Door onze
Heer Jezus Christus. (Secreta van de begrafenis-
nismis.)

De dierbare overledene is zo plots aan onze
liefde ontruikt. Ten laatste blijft er alleen over

betrouwen op God. De Heer kent en bemint
ons in leven en dood. Het leven van ieder mens
is broos, ieder heeft zijn kruisken; alleen in
het stil gebed vinden we een veilige toevlucht
en een zoete troost. We bidden dan met betrou-
wen tot lfenis van onze dierbare overledene en
om sterkte voor onszelf: Hart van Jezus, bron
van alle vertroosting ontferm U over ons.

Bemide echtgenote en kinderen mijn dank
voor uw liefde. Toont altijd voor elkaar begrip.
God zegene en beware U. Wees Hem indachtig
binst uw werk.

Jezus, Maria, Jozef! (300 d. afl.)



De families BRUSSELMAN, MARROYEN, VAN
DEN ABEELE en FRANÇEUS,

danken U voor Uw kristelijke deel-
neming en Uw vroom gebed.

Drukk. Willy Leenaert - Erwetegem