

Geloofd zij Jezus-Christus, Amen.

†

Bid voor de ziel van

DE HEER

ALFRED BRUWAEYS

*geboren te Delftinge, de 15 augustus 1890
en godvruchtig overleden te Louise-Marie
(Ronse) ; gesterkt door de HH. Sacramenten.*

—
Bij het sterfbed slechts ontdekken wij de waarde van het aardse leven. Hoe lang dit ook in onze ogen moge geweest zijn, het is kort als een droom voor hem die voor de eeuwigheid staat. Wat ons soms zo belangrijk scheen blijkt dan toch zo nietig.

Zoals een vader zich over zijn kinderen ontfermt, ontfermt zich God over de mensen, die Hem vrezén. Want Hij kent onze aard en Hij weet dat wij zwak zijn. (Ps 103)

Het schoonste dat van een mens kan gezegd worden is niet dat hij grote dingen heeft gedaan, maar dat hij deed wat hij kon.

(N. Beskow)

Mijn dierbare broeder en zusters, ik dank U voor al wat gij voor mij hebt gedaan ; moge God U dit lonen. Bidt vurig voor mij opdat ik bij de Heer barmhartigheid vinde.

Mijn goede familieleden, blijft mij steeds bedenken in uwe gebeden.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

De families BRUWAEYS en COPEJANS,
*zijn zeer erkentelijk voor de blijken
van genegenheid en danken U.*