



In memoriam  
Mevrouw

**Marie BULTYNCK**

weduwe van de Heer Remi DE SMET,  
geboren te Kortrijk op 3 februari 1895  
en godvruchtig overleden in de kliniek  
St.-Elisabeth te Zottegem op 28 maart  
1974.

Gesterkt door de genademiddelen der  
H. Kerk.

Na een leven vol toewijding en zelfvergeten-  
heid in dienst van haar familie, is Moeder nu  
ten hemel gevaren.

Inderdaad ons Moeder heeft edelmoedig  
haar leven gegeven om haar man gelukkig te  
maken en zijn en haar kinderen te begeleiden  
op de weg naar het geluk. Daar is zij in ge-  
slaagd dank zij het brengen van grote offers.  
Nooit heeft zij aan zichzelf gedacht, maar  
altijd was haar aandacht en liefdevolle zorg  
eerst naar de anderen gericht.

Om dat altijd weer opnieuw te kunnen, dag  
na dag, een heel leven lang, deed zij beroep  
op Gods kracht. Zij was een diepgelovige  
vrouw en zij bad iedere dag, om de plicht te  
vervullen die God van haar vroeg, en de las-  
ten te kunnen dragen die soms zwaar op haar  
wogen.

Zo heeft zij zich voorbereid in dit leven om  
nu in het andere leven, loon naar werken te  
mogen ontvangen.

Dankbaar zullen wij haar kinderen en klein-  
kinderen haar begeleiden met ons gebed, opdat  
zij nu samen met Vader in de hemel zou mo-  
gen genieten van een eeuwige rust en vrede,  
dat zal voor haar een volmaakt geluk beteke-  
nen. Nu is zij opgenomen in Gods Liefde voor  
altijd.

Akten van geloof, hoop en liefde.

De families DE SMET, BULTYNCK, DE SMET,  
VAN DE CASTEELE

**danken U voor de blijken van deelneming.**

Druk. Jos De Vleeschouwer-Hoste, Brakel