

*Niemand leeft voor zichzelf alleen,  
niemand sterft voor zichzelf alleen.  
Wij leven en sterven voor God, onze Heer.  
(St Paulus)*

†

Dankbaar gedenken wij

## **JULIEN BURY**

*echtgenoot van FRIDA DE BACKER.*

Hij werd geboren te Lierde op 11 september 1928 en overleed godvruchtig in de H. Hartkliniek te Geraardsbergen op 18 november 1984, begeleid door het H. Sakrament der zwaar-zieken.

*Gouden Medaille Order van Leopold II ;  
Erevoorzitter F.C. Eendracht Moerbeke.*

*Frida DE BACKER,*

*Luc en Marita BURY - VANDER PUTTEN,  
Dimitri en Nathalie,*

*Ronny en Annie DE MULDER - BURY,  
Lobke en Jens,*

*de families BURY, DE BACKER,  
VAN DEN DOOREN en CARRON*

*danken voor uw blijken van kristelijke  
deelneming en uw gebed.*

Begraaf. Collier-De Taeye, Karkoolstr. 2, Moerbeke (054) 41 35 00

Verslagen en machteloos moesten wij toezien hoe een actief mens, in zo korte tijd, afscheid moest nemen van een bloeiend bedrijf, maar vooral van zijn gezin en van allen met wie en voor wie hij gewerkt had.

Hij heeft gebouwd aan zijn leven en zijn gezin, samen met zijn dierbare echtgenote. Hij deed het in alle eerlijkheid en rechtschapenheid en vergat daarbij de Heer niet, want Die gaf hij een plaats in zijn leven. Zonder veel omhaal van woorden was hij een man van diep geloof en godsvertrouwen. In dat licht begrijpen wij zijn moed, geduld en gelatenheid in het dragen van de beproevingen en het lijden.

Hij was gaarne bij de mensen en genoot hun waardering en genegenheid. Een uiting daarvan was zijn inzet en belangstelling voor de sport. Lange tijd was hij bezielende leider die zich geen moeite spaarde.

Dierbare echtgenote, kinderen, kleinkinderen en familie, gij treurt om mijn vroegtijdig heengaan en dat is echt menselijk, uw leven moet echter verder. Steunt en troost elkander in goedheid, werkzaamheid en zorg, zoals ik U heb voorgedaan. Blijft voor mij bidden als teken van uw liefde die niet sterft met de dood.

Druk. De Nayer, Heuvelstr. 63a, Moerbeke T. (054) 41 28 66