

God geeft de tijd bij dag en jaar
ach, neen, bij kleine tikjes maar
en 't laatste tikske komt aleer
men peinst of weet, eilaas te zeer!



In de eeuwige rust en vrede van de Heer is
van ons heengegaan

DE HEER

Victor BUWEZ

echtgenoot van Mevrouw

Irma DESTERKE,

geboren te Zegelsem op 12 december 1906
en schielijk overleden te Brakel-Opbrakel
op 4 mei 1975,

bediend « in extremis » met de sakramenten
der zieken.

Lid van de Mijnwerkersbond - Oorlogsopgeëiste
Erelid van de Xaverianen.

Bij deze harde slag krimpt ons hart ineen
van droefheid en ontsteltenis en tranen rollen
over onze wangen. Wij zijn geneigd te
klagen : « Ach God waarom ? » Met een gebroken
hart buigen wij deemoedig en kristelijk
onderworpen voor uw goddelijke wil en betrouwend
op uw barmhartigheid bidden wij :
Vader, uw wil geschiede... en neem uw dienaar
op in de rust en verpozing die hij op aarde
niet vond en laat hem het heil aanschouwen
dat beloofd is aan hen die U trouw hebben
gediend.

Wij worden er in deze eerste meidagen nog
eens aan herinnerd dat onze jongen, Marc,
spijs alle zorg en hulp, zo pijnlijk van ons
is heengegaan op 10 mei 1968. Nu wordt onze
familie opnieuw diep beproefd door het
afsterven van vader.

Hij is ons voorgedaan in een rotsvast geloof
en vertrouwen in God. Hij was een niet na te
volgen voorbeeld van rusteloze arbeid en
zwoegen, zowel in de donkere mijn als in de
ruime vrije natuur van zijn bedrijf. Hij heeft
zijn gehele leven geofferd en gewerkt voor het
welzijn en geluk van de zijnen. Allen die hem
gekend hebben en die hij geholpen heeft zullen
een dankbaar aandenken van hem bewaren.

Mijn dierbare vrouw, mijn kinderen, moeder
en familieleden allemaal, bewaart het erfgoed
van een vroom en godsdienstig geslacht. Houdt
in eer de voortreffelijke deugden van eerbaarheid
en vlijt. Weest de steun van moeder en blijft
elkaar liefhebben. God zegene en beware U
allen en tot weerziens bij de Heer.

NAMIS : op 2e Sinksendag 19 mei 1975 te
19 u. in St.-Martinus te Opbrakel.

De families BUWEZ, HOLLAERT, CAPIAU,
DESTERKE, FOSTIER,
zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van
kristelijke deelneming en danken U.

Uitg. S. Gijssels, Opbrakel