

Ten Paradijze geleiden U de engelen.



Wil in uw vroom gebed gedenken
de ziel van Mevrouw

BERTHA CALLAERT

echtgenote van de Heer

EMIEL GOSSEYE

geboren te St.-Goriks-Oudenhove de 5 januari 1927
en godvruchtig overleden te Zottegem in de Kliniek
St.-Elisabeth de 4 december 1970,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

«Ik heb droevige dagen en smartvolle nachten doorgebracht. Waarom was er geen genezing voor mijn kwaal? Omdat Gij, o Heer, gehandeld hebt volgens uw H. Wil. Uw naam zij geprezen.» Job. I.

Een onverbiddelijke ziekte heeft deze voorbeeldige vrouw in de volle bloei van 't leven ten grave gesleept. Vol levensvreugde en levenslust in dagen van gezondheid, heeft zij ook haar aandeel gehad in lijden en beproeving. Met groot geduld heeft zij moedig dit alles doorstaan.

Er is heldhaftigheid nodig om op die ouderdom grootmoedig de dood te aanvaarden.

Haar diep geloof, haar vroom gebed en haar volkomen overgave aan Gods beschikkingen brachten haar troost, berusting en sterkte in het lijden. En wat nog schoner is, in al haar miserie bleef zij de moedige vrouw en de goede moeder voortdurend bezorgd om haar gezin.

Met recht zijn daarom allen zo bedroefd, omdat met haar zoveel uit hun leven is heengegaan.

Moge de Heer zijn trouwe dienares ten spoedigste deelachtig maken aan het geluk der hemelingen.

Mijn beste man, beminde dochter en familie, God lone u voor de genegenheid en het oprechte medele-

ven die gij mij betoond hebt gedurende mijn ziekte. Mijn beste dank voor zoveel goedheid. Ik zeg u geen vaarwel, ik blijf met u allen verbonden door wederzijds gebed en wens u een blij weerzien bij de Heer.

Eerwaarde Zusters en verpleegsters u dank ik ook voor uw toegewijde hulp. Moge de Heer uw roeping zegenen.

Zij ruste in vrede

De Heer Emiel Gosseye,

Mejuffer Liliane Gosseye en verloofde,

De families Callaert, Gosseye,
Pannekoeke en De Vleeschouwer

DANKEN U VAN HARTE VOOR
DE BLIJKEN VAN KRISTELIJKE
DEELNEMING EN GEBEDEN.

DR. MELCKEREKE, KOSTER, STRIJPEN