

†

Moge de Goede God in Zijn eeuwige vrede
opnemen de ziel van

DE HEER

Eduard, August CALLENS

echtgenoot van Mevrouw
MAGDALENA DE MULDER

geboren te Eine op 20 februari 1903 en
plotseling overleden te Oudenaarde-Bevere,
op 23 november 1969, gezalfd met de H.
Olie der zieken.

Eduard, een in-goede man, wiens verras-
send heengaan iedereen heet getroffen, was
omzeggens nooit ziek geweest: zijn leven
lang kon hij op een aanhoudende gezondheid
bogen, tot deze, helaas, almeteens door een
haastige dood werd gebroken.

Deze brave man, die de goedheid zelf was
en niemand iets weigeren kon, is heengegaan
terwijl hij er nog zo nodig was tot steun en
levensvreugde van zijn echtgenote, nu zij bei-
den, na veertig jaar werkzaam leven, samen
in hun gezellige woning een welverdiende
rust mochten genieten.

Bij zo'n geval moeten wij, hoe lastig het
ook zij, als christenmensen in biddende on-
derwerping zeggen: God, de Meester van
leven en dood, heeft er anders over geoor-
deeld. Zijn heilige Wil geschiede! Wat uitvalt
tot ons nadeel en ons groot verdriet, wordt
door Zijn vaderlijke Voorzienigheid geleid, ter-
wijl Hij uit lijden en dood de heerlijkheid der

Verrijzenis oproept en ons brengt tot inzicht
en begrijpen van Zijn liefde en Zijn ons in
elke levenswederwaardigheid sterkende gena-
de.

Bemide Echtgenote, vroeg worden wij ge-
scheiden. O.-L.-Heer vraagt ons een groot
offer; het mijne is volbracht, het uwe duurt
pijnlijk voort. « Niet klagen maar dragen en
bidden om kracht », dat moet nu voortaan uw
troostende leuze zijn.

Heb dank voor uw onverpoosde genegen-
heid en trouw. Eens worden wij samen weer-
om verenigd bij God.

Dierbare Broeders, Zusters en Familie, ik
ga u voor bij de Heer. Blijft mij steeds ver-
bonden door uw gebed. Tot weerziens hier-
boven!

Onze Lieve Vrouw van Fatima, bid voor
hem!

Mevrouw Madeleine DE MULDER,

zijn echtgenote;

De families

CALLENS - BOVIJN - DE MULDER -
HERREMAN,

DANKEN U VOOR DE BLIJKEN VAN
DEELNEMING IN ROUW EN GEBEDEN.

Druk. Van Herzele - Ouden.-Eine