

„Ik ben de verrijzenis en het leven, wie in Mij geloof zal leven, ook al is hij gestorven“. (Jo.11, 25)

†

BID VOOR DE ZIEL

van de Heer

## CHARLES CAPIAU

echtgenoot van Mevrouw

ANNA-EULALIE SPILEERS

geboren te Zegelsem de 2 februari 1906 en godvruchtig overleden te Ronse de 6 februari 1979, gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

*Oudstrijder 1940-45.*

---

De dierbare overledene heeft een lange lijdensweg gekend : jaren van ziekte en pijn. Als goud in de smeltoven, zo werd daarbij zijn geloof beproefd en gezuiverd. Met echte grootmoedigheid heeft hij alles trachten te verdragen.

Zo is het leven : God geeft het ons, en neemt het terug op het ogenblik dat best past, voor ons echter soms echt onvoorziens. Wij kennen Gods raadsbesluiten niet, maar wij geloven dat alles wat Hij doet wel gedaan is : zijn Heilige Wil zij gezegend.

Liefste echtgenote, hoe kan ik u danken voor al die zorgen en die trouwe genegenheid die gij mij met geduldige liefde hebt gegeven, vooral gedurende de vele jaren van mijn ziekte ?

Beste kinderen en kleinkinderen, ook u dank ik voor uw toewijding en medevoelen. Draagt nu al uw liefde over op moeder : weest een steun voor haar. En bidt dagelijks voor mij tot de Heer, onze God : Hij heeft ons niet gemaakt voor de dood, maar om eeuwig te leven bij Hem.

Mevrouw Charles CAPIAU-SPILEERS ;

De Heer en Mevrouw Roger VOET-CAPIAU,  
kinderen en kleinkinderen,

De Heer en Mevrouw Armand CAPIAU-DELMAIRE,  
kinderen en kleinkind,

De Heer en Mevrouw Roger CAPIAU-TRONQUO,  
kinderen en kleinkind ;

De families CAPIAU, ROOS, SPILEERS, D'HAENZE ;

danken u van harte voor de blijken van  
deelneming en gebeden.

de bleekere, oudenaarde