

Geloofd zij Jezus Christus. Amen.



Bid voor de zielerust

van Mevrouw

MARIE, ELODIE HANSELIN

geboren te Schorisse, op 14 november 1888 en er
godvruchtig overleden op 29 mei 1968, voorzien
van de laatste H.H. Sacramenten.

Het leven van een christen mens is een opgang
vannutt dit tranendal naar God, die ons geschapen
heeft. Voor een van onze dierbaren is thans dit aardse
leven beëindigd. Moge de Heer Jezus haar opnemen
in de vrede en de eeuwige rust, zoals zij van zijn barm-
hartigheid verhoopt.

Zij was een eenvoudige, brave vrouw, gemoedelijk
en rechtschapen, plichtsgetrouw in alles.

Wij treuren om haar heengaan, maar wij danken
tevens de goede God, omdat Hij haar zovele jaren in
ons midden heeft gelaten tot onze vreugde en onze
troost.

Bemide kinderen, kleinkind en familieleden, zove-
le schone en gelukkige jaren heb ik samen met u mee-
gemaakt in wederzijdse genegenheid en in volkomen
eensgezindheid. Laten we ook nu nog elkander in liefde
denken in onze gebeden, in afwachting op een eeu-
wig weerzien.

Dat zij ruste in vrede.

.....
Begravenisondernemingen, R. Devos, Groeneweg 1 Ronse.

Heer en Mevrouw Roger HANSELIN-VANDENABEELE,
Mejuffer Monique HANSELIN,
De families HANSELIN en DHAEEZE,

denken U voor de blijken van innige deelneming.