

†  
**BID VOOR DE ZIEL**  
van de Heer

## **ROGER HANSELIN**

*echtgenoot van Mevrouw*

**Leona-Maria VANDENABEELE**

OUD-STRIJDER 1940-45

*geboren te Schorisse, op 6 december 1910  
en er schielijk overleden, op 14 juni 1979,  
gezalfd met de H. Olie «in extremis».*

Zoals de Heer het behaagde, zo is het geschied :  
Zijn Heilige Naam zij gezegend.

Aan God alleen komt het toe het uur van onze  
dood te bepalen, en gelukkig de mens die zich door  
een deugdzaam leven heeft voorbereid op dat beslis-  
send moment : men sterft zoals men geleefd heeft !

Hij wist dat arbeid de wet is van het aards bestaan.  
Ook was zijn hartziekte voor hem een dubbele kwaal  
niet meer te mogen werken, daar kon hij zich niet  
bij neerleggen,

Gedenken wij steeds dat alles hier op aarde zo kort  
is van duur; alleen de vriendschap met God is een  
blijvende bron van troost en hoop. In die vriend-  
schap leefde hij, in die vriendschap is hij zacht  
gestorven.

Dierbare echtgenote, mijn heengaan kwam plots  
en onverwacht. Die beproeving is zeker zwaar en  
valt U bijzonder lastig. Doch God weet wat ons zalig  
is; blijf moedig; in het gebed zult gij troost vinden  
en kracht om dat groot verdriet te kunnen dragen.

Beminde dochter, wees gij de sterke steun van uw  
beproofde moeder, en bid voor mij.

Dierbare familieleden en vrienden, geburen en  
kennissen, blijft ook gij mij steeds indachtig in uw  
vroom gebed.

Mevrouw Roger HANSELIN-VANDENABEELE,

Mejuffer Monique HANSELIN,

De families HANSELIN, VANDENABEELE en  
D'HAEYER,

*danken U van harte voor uw gebeden  
en blijken van kristelijke deelname in  
hun rouw.*

---

**Begrafenissen R. Devos en Zoon, Groeneweg Ronse**