

«Eert Vader en Moeder».

† **Gedenk in uwe vrome gebeden de zielerust**

van Mevrouw

**EMMA CARLIER**

weduwe van de Heer

**EMILE VANDERKERKEN**

geboren te Ronse, de 11 maart 1874 en zacht in  
de Heer ontslapen te Petegem (Oud.) op  
15 oktober 1963,  
gesterkt door de genademiddelen van de H. Kerk.

Een schone ziel is van ons heengegaan.

Een welgevuld leven van toewijding heeft ze meegenomen, om hare plaats in te nemen die de Heer bij zijne hemelvaart heeft voorbereid. We vertrouwen het vast, want rijk aan verdiensten was haar leven: Trouw volbracht ze hare plichten, onderworpen droeg ze, naar Kristus voorbeeld, het kruis. Gesteund door haar diep geloof kon ze de harde slagen van het leven dragen. God zal haar om dit alles in goedheid en barmhartigheid oordelen en de mensen zullen haar aandenken in eer bewaren.

Duurbare kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, God roept mij. Ik dank Hem om dit lange leven, ik dank Hem ook dat ik naar Hem mag toegaan. Ik dank u ook genegen voor uwe toewijding en zorgen. Er is maar één troost, één vreugde, één zekerheid: in God zullen we elkaar terugzien. Ik vraag u, uwe ouders niet te vergeten in uwe gebeden.

GEBED: God, die oneindig barmhartig zijt, verleen genadig gehoor aan ons gebed, en geef dat de ziel van uw dienaar deelachtig moge worden aan de hemelse heerlijkheid. Door Christus onze Heer, Amen.

De Heer en Mevrouw Alphons VANDERKERKEN-  
VANDERGHEYNST, kinderen en kleinkinderen;  
Mevrouw weduwe Adolphe VANDERKERKEN-  
MEERSCHAERT, kinderen en kleinkinderen;  
De Heer en Mevrouw Raphaël DEBUYSSCHER-  
VANDERKERKEN;  
De Heer en Mevrouw Pierre VAN COPPENOLLE-  
VANDERKERKEN, kinderen en kleinkind;  
De Heer en Mevrouw Joseph CRABBE-  
VANDERKERKEN, kinderen en kleinkinderen;  
De Heer en Mevrouw Georges VANDERKERKEN-  
HONDEQUIN en zoon;  
De familiën CARLIER-VANDENHOLE en  
VANDERKERKEN-LANGIE;

danken U om uw gebed en uw blijken  
van oprechte kristelijke deelname.

dr.imp. spiers marc