

Geloofd zij Jezus-Kristus! Amen.



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mevrouw

Thérèse Carobel

weduwe van Mijnheer

Omer BADIE

geboren te Zegelsem, de 4 november 1881 en er
godvruchtig overleden, de 19 juni 1957,
gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden

Kwellingen en pijnen heb ik gevonden ; ik heb de
Heer met verduldigheid afgewacht, tot Hij de offeran-
de van mijn leven heeft aanvaard.

Wie de Heer vreest, moet de dood niet vrezen, want
de dood is dan de overgang naar een beter leven.

Eccl.

Zij heeft het einde van haar leven zien naderen met
die onderwerping en kalmte die voor hen die tot God
gaan, de kostbaarste aller gaven is, en voor degene die
blijven, de zoetste van alle vertroosting. H. Aug.

De duurzame overledene was een trouwe echtgeno-
te en een goede moeder. Zij leefde alleen maar voor het
geluk van haar gezin.

Geliefde kinderen en kleinkinderen, ik dank U om
uw standvastige zorgen waarmede gij mij hebt om-
ringd. De dood scheidt ons, maar die scheiding zal van
korte duur zijn. Ik heb getracht U steeds het goede
voorbeeld te geven en U de nodige levenslessen voor
te houden. Daarom vraag ik U : vergeet mij en ook
vader niet. Het beste dat gij voor ons kunt doen, is on-
getwijfeld : veel voor ons bidden, maar vooral nog, ons
indachtig zijn in uw HH. Missen en HH. Communies.

H. Hart van Jezus, zoenoffer voor onze zonden,
ontferm U onzer.

De 4 akten. (12 j. afl.)

Jozef Van Der Donckt, Koster, Zegelsem.

Zie r getroffen door uw bliken van diep christelijk medevoelen,
bieden U hietvoor hun welgemeende dank,

De kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind van wijlen
Mijnheer en Me rouw Omer BADIE-CAROBEL:
De familiën CAROBEL, BADIE, VAN HELLEPUTTE en DE MARTELAERE.