

Heer, herinner U de naam  
van haar die gestorven is.



DANKBAAR AANDENKEN AAN  
MEVROUW

## Madeleine CARRIJN

weduwe van de Heer Ivo SOETENS,

geboren te Sint Maria-Lierde op 9 september 1898  
en godvruchtig overleden te Godveerdegem  
op 28 oktober 1990, nadat ze de Pauselijke Zegen  
en de ziekenzalving ontvangen had.

Moeder is gans haar leven voor haar kinderen  
een voorbeeld geweest van een diepgelovige  
vrouw, voor haar gezin een toonbeeld van vlijtige  
en noeste arbeid en van liefderlijk zorgen. Samen  
met haar man heeft ze zich plichtsvol gekwetend  
van de taak die God voor haar in het leven had  
weggelegd.

De overgang van een mens van tijd naar eeuwig-  
heid tilt ons uit boven onszelf en boven de  
wereld. Daarom richten wij ons tot God in vragen  
en danken. Wij danken God om moeders leven  
dat gekenmerkt werd door eenvoud van geloof,  
sterkte van hoop en een diepte van levensechte  
liefde.

Wij vragen God dat Hij genadevol neerziet op ons  
moeder, die nu, na volbrachte arbeid, naar Hem

toekomt, dat het voor haar licht moge worden  
na het duister van de dood en rustig na het  
zwoegen van haar werk.

Bemide kinderen, na het heengaan van vader  
zijt gij voor mij bekommerd en bezorgd geweest.  
in uw beider gezinnen heb ik jarenlang rust mogen  
kennen. In mijn laatste levensjaren werd ik om-  
ringd door de goede zorgen van u, bemide  
dochter en schoonzoon Michel. Terwijl gij, mijn  
zoon en schoondochter mij voorheen, jarenlang,  
midden uw drukke landbouwersbezigheden, liefde-  
vol een plaats geschonken hebt in uw gezin.  
Voor dit alles dank ik u allen.

Dierbare kleinkinderen, gij zijt mijn trots geweest.  
Ik dank u om de blijdschap die gij mij gegeven  
hebt, om de genegenheid die gij mij betoond  
hebt. Vertel uw kinderen over uw grootmoeder.

Heer onze God, zoveel jaren hebt gij deze mens  
gezondheid en levenskracht geschonken. Nu dit  
leven ten einde liep, bidden wij U: wil haar  
belonen naar werken, en vrede schenken in Uw  
onvergankelijk licht.

De families

CARRIJN, SOETENS,  
BEERENS en VANDERHEYDEN,

danken U voor uw medeleven en gebeden.

---

Drukk. Devleeschouwer - Hoste en zonen, Brakel