

*"Wanneer wij hem het minst verwachten
komt soms Gods engel van de dood,
een morgen of misschien bij nachte,
maar altijd komt hij ongenood. (L.V.)"*



De Heer
Cyriel CASIERIS

echtgenoot van Mevrouw Martha LUST

*geboren te St.-Kornelis-Horebeke op 18 september 1903
en thuis overleden op 29 juni 2002,
gesterkt door het gebed van de kerk.*

Lid K.B.G.-St.-Kornelis-Horebeke

Zijn echtgenote, kinderen, kleinkinderen,
achterkleinkinderen en de families
Casieris, Lust en Schittecatte
danken U
voor uw medeleven en uw gebed.

*De namis wordt opgedragen op zondag
11 augustus 2002 om 9.30 uur in de kerk
te St.-Kornelis-Horebeke.*

Nu we jou dit huis
uit zullen dragen :
dit huis waar je zo graag was,
dit huis dat je tot een thuis maakte,
"je aardse paradijs",

dit huis zo mooi gelegen,
"altijd wat te zien"
"altijd wat te doen",

dit huis waar je je kinderen ontving
je kleinkinderen, je familie
en ieder die maar aankwam,

dit huis waar je je deur openhield,
dit huis waar je je laatste jaren
deelde met de liefste mens van jouw leven,

dit huis waar je van elke dag
een feestdag maakte en je laatste verjaardag
het laatste hoogtepunt was –

nu we jou dit huis uitdragen,
beseffen we nog maar half,
hoe dit huis voor altijd anders
zal zijn : leger en stiller.

Nu we jou dit huis uitdragen
groeten we je
in de verwachting van een nieuw
thuiskomen voor jou.

Funerarium D'HONDT, Oudenaarde, 055 / 31.11.33.