

Gij en weet niet, gij die leeft  
noch gij en kunt niet weten,  
aleer ge sterven zult  
hoe waarlijk ongemeten  
de goedheid is van God  
en zijn barmhartigheid.

G. GEZELLE.



Bid voor de ziel

van Mijnheer

**VICTOR CASIERES**

echtgenoot van Mevrouw

**Anna VERPOORT**

geboren te Schorisse op 9 december 1889,  
en overleden te Ronse op 2 oktober 1970,  
voorzien van het H. Oliesel «in extremis».

Er is een eer in te stellen, rustig te leven, u  
met uw eigen zaken te bemoeien en zelf de  
handen aan het werk te slaan.

H. PAULUS.

Hij was een goede echtgenoot en vader, zeer  
gehecht aan zijn gezin. Moge hij bij God eeuwige  
vreugde vinden.

De beste blijk van genegenheid, die wij heb-  
ben voor de gestorvenen is ze indachtig te zijn  
in onze gebeden.

H. HIERONIMUS.

Mijn dierbare vrouw, voor U is de scheiding  
hard, wees sterk, wij waren goed samen, wij  
blijven verenigd en eens zien wij elkaar terug.

Mijn geliefde kinderen en kleinkind, gij waart  
mijn fierheid en mijn vreugde, wees een steun  
voor moeder en denk dikwijls aan mij. Gij allen,  
mijn verwanten en vrienden, bid veel voor mij.  
HIJ RUSTE IN VREDE.

Mevrouw Victor CASIERES, geboren Anna-Marie  
VERPOORT, zijn echtgenote;

Mijnheer Roger CASIERES,  
Mijnheer en Mevrouw Charles DE PESSEMIER-  
CASIERES, zijn kinderen;

Mejuffter Marylène DE PESSEMIER  
zijn kleinkind;

De families CASIERES, VANDEWATTYNE, VER-  
POORT en D'HAeyer,

danken U van harte voor uw gebeden  
en blijken van christelijke deelname  
in hun rouw.

---

Begravenisonderneming, R. Devos, Ronse.