

Ik heb den goeden strijd gestreden, het geloof
bewaard. Nu is mij de kroon der gerechtigheid
gegeven, welke de rechtvaardige Rechter mij zal
schenken.

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Jozef - Cyriel BYL

wednwaar in eerste huwelijk van Mevrouw

Maria - Ghislena COPPENS

echtgenoot in tweede huwelijk van Mevrouw

Marie DERDER

geboren te Geeraardsbergen de 6 April 1881 en er
overleden de 15 Februari 1949, voorzien van de
laatste HH. Sacramenten der stervenden.

Wie God vreest, moet de dood niet vrezen; het
zal met hem welgaan en op zijn sterfdag zal hij ge-
zegend worden.

Leert wel sterven, terwijl gij leeft, opdat gij na de
dood moget leven. H. Bon.

Hij was rechtschapen en goed in zijn handel en
werd van iedereen bemind.

Mijn goede echtgenote, ik verlaat U om naar den
Hemel te gaan .. ik heb U bemind... ik heb voor U
geleefd... vergeet mij niet in uw gebeden.

Beminte kinderen, kleinkinderen en duurzame
familieleden, weest niet bedroefd door mijn afster-
ven; troost U liever en dankt God. Bemint elkander,
blijft met hart en ziel verenigd en weest mij indach-
tig in uw vurige gebeden.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid!

Druk G. Van de Maele, Geeraardsbergen.

De familiën BYL, COPPENS, DERDER, VAN
DAMME, VAN DER ELST en TEMMERMAN,

zeer gevoelig aan de genegene blijken
van innige deelname, betoond in hun
pijnlijken rouw, maar vooral getroost
door de vurige gebeden voor de
dierbare afgestorvene

Mijnheer Jozef - Cyriel BYL

danken U van harte.