



DANKBARE HERINNERING

aan Mevrouw

**SIMONE CEUTERICK**

echtgenote van de Heer

**CARLOS BAETENS**

geboren te Oudenaarde op 25 april 1912  
en rustig naar de Schepper teruggekeerd  
te Zottegem op 5 juli 1981.

---

De Heer Carlos Baetens,  
De Heer en Mevrouw  
Heinrich Winkler-Baetens Eliane,  
De Heer en Mevrouw  
Werner Baetens-Carryn Gerda  
en kinderen,  
De Heer Charles Baetens,  
De Families Ceuterick, Baetens,  
Eeckhout en Van Helleputte

danken U voor uw gebeden  
en blikken van deelneming.

MOEDER ZIJN is brood snijden  
naast uw man staan,  
leven geven aan kinderen.

Eigen leed verduwen  
door een afwezige te vervangen  
bij zijn moeder  
en een handel open te houden,  
tot de dag van vrede  
of van de "grote terugkeer"...

Uzelf neerleggen  
in de vaderhand van de Schepper  
die ons genomen heeft  
uit "moeder-aarde",  
en die ons in Jezus, de gekruisigde,  
de belofte nagelaten heeft  
van eeuwig leven!

Ondertussen blijven moeders verder leven,  
in hun kinderen en kleinkinderen,  
die zij ten doop hielden.

Laten wij dank-zeggen,  
voor de zegen van alle moeders  
en laten wij hoopvol afscheid nemen,  
dat elk leven vruchten draagt,  
als het maar verbonden blijft met Jezus, de Heer,  
mystieke druivelaar, gepoot in "moeder-aarde".

O. L. Vrouw van Deinsbeke, b.v.o.

---

Begrafenissen R. Denijs