

†

Heer, ontvang in genade de ziel van  
DE HEER

**Leo, Richard CHEVALIER**

weduwnaar van

**Mevrouw Zulma KETSMAN.**

Geboren te Sint-Kornelis-Horebeke op  
9 november 1893 en godvruchtig over-  
leden te Oudenaarde op 17 februari  
1983, voorzien van de HH. Sakramen-  
ten der zieken.

Lid der Confrerie van de H. Cornelius.

Almachtige God, wij weten dat niet  
één van Uw mensen verloren zal  
gaan. Aan deze zekerheid houden wij  
ons vast. Wij zijn Uw belofte in-  
dachtig dat wij eens zullen terug-  
gaan tot U. Daarom richten wij onze  
bede tot U omdat Gij onze Vader zijt  
tot in eeuwigheid.

Onze dierbare overledene heeft als  
vader een voorbeeld nagelaten van  
goedheid en plichtsvervulling. God  
was voor hem geen onbekende. Hij  
erkende Hem in alle eenvoud als  
Heer van leven en dood. Ook in zijn  
laatste levensdagen hebben we hem  
bewonderd.

Wij danken God voor de genegen-

heid en vriendschap die langs deze  
man tot ons kwam en vragen: Heer,  
onze God, openbaar hem de volheid  
van Uw vrede en Uw licht. Bewaar  
hem in Uw en onze liefde. Laat ons,  
verenigd in het geloof waarin hij ons  
is voorgegaan, troost en sterkte vin-  
den in zijn voorbeeld en trouw blij-  
ven aan het kristelijk geloof dat va-  
der van zijn ouders had meegekregen  
en aan ons heeft verder gegeven.

Dierbare kinderen en kleinkinderen,  
gij waart altijd zeer goed voor mij,  
dank zij uw zorgen heb ik een geluk-  
kige, zorgeloze oude dag mogen  
beleven. Daarvoor was ik U zeer  
dankbaar. Blijft mij verder gedenken,  
nu uw moeder en ik samen op U  
wachten. En gij, familieleden, vrien-  
den en kennissen, schenkt mij als  
laatste teken van Uw vriendschap de  
lafenis van Uw gebed.

H. Jozef, patroon van de goede  
dood, bid voor ons.

---

De families CHEVALIER, KETSMAN,  
DE STAEBELE, DE VOS,

danken U voor de blijken van kriste-  
lijke deelneming.

Druk. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel